

Kerklank



Kerkblad voor protestantse gemeente Hardenberg-Heemse

december 2023/januari 2024
jaargang 8, nr. 9

Iedere dag is anders.....

Van de voorzitter



Henk Meulink

Wees niet bang

Het gevoel van angst kennen we al van klein kinds af aan. Ik sliep als kind op zolder. Bij onweer was ik bang. Ik mocht dan even bij mijn ouders in bed tot het onweer voorbij was. Een veilige plek.

Maar ook later zijn er best wel momenten waarop je angstig bent. Bang bent voor alles wat er kan gaan gebeuren. In de grote en kleine wereld om ons heen. Als we horen van en kijken naar al het geweld in de wereld. Bang voor onze gezondheid of dat van onze kinderen. Er kunnen veel dingen zijn die ons angstig maken.

In de bijbel komt het ook heel veel voor. Het begint al in Genesis. Adam zei tegen God: "Ik hoorde uw stem en ik was bang". Wanneer Abram naar het beloofde land vertrekt, zegt God tegen hem: "Vrees niet, Ik ben uw schild". Wanneer de joden aan de oevers van de Rode Zee zijn en de soldaten van de Farao verschijnen, zegt Mozes tegen het volk: "Wees niet bang". Ook in het kerstverhaal zien we de angst van Maria. Als de engel aankondigt dat ze een kind gaat baren, beeft ze van angst; en de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria.

Geloof is geen medicijn dat onze angsten vernietigt. Het is meer het veilig gevoel van een kind dat even bij zijn ouders in bed mag liggen als het onweert. Wetende dat er altijd iemand is die zijn beschermende arm om jouw heen kan leggen als je angst hebt.



KERKKLANK

jaargang 8, nr 9

4/5 Inter- view



42 dag van de vrij- williger



44 Alpha cursus

*De coverfoto is
gemaakt door
Gert Smilde*



Overdenking

Van oud naar nieuw

Jezus maakt in zijn boodschap aan de mensen duidelijk waar het om gaat. Het is het concreet doen van het goede. Het vraagt dat je in liefde leeft, samen met elkaar als mensen die het van hetzelfde moeten hebben. Dat is belangrijk voor je eigen leven, voor ouders, ouderen, kinderen en jongeren. Het is wezenlijk voor het samenleven van mensen in ons land wanneer we keuzes maken en dat is belangrijk in de hele wereld. Kortom, het is universeel, het gaat ons allemaal aan. Waar laat je je door leiden? Hoe sta jij in het leven?

Wanneer er een heel jaar achter ons ligt en we vooruit kijken naar een nieuw jaar, weten we dat er veel is wat ons raakt. Je leest het in de krant en de jaaroverzichten houden ons indringende beelden voor hoe het niet moet zijn op deze aarde en tussen mensen. Elke dag kunnen we worden overspoeld door de beelden van waar ook ter wereld. Ik hoef het allemaal niet te noemen, we weten het wel. Het is de realiteit in het groot en in het kleine, van niet naar elkaar omzien en geen barmhartigheid.

Jezus heeft het in zijn boodschap aan de mensen over compassie. Het zijn geen woorden, maar werken van barmhartigheid, waarin dat tot uiting komt. We moeten aan de bak. Het hart open en de handen uit de mouwen. Ga er maar aan staan. Ons wordt gevraagd deel te nemen aan het Koninkrijk Gods. Zo heet dat in de Bijbel. Zeg maar: de nieuwe wereld waar het goed is, waar licht is en liefde geleefd wordt, waar vrede is en recht en gerechtigheid gevonden worden.

De vraag is of wij dat kunnen doen, en zo ja, in welke mate dan? Hoever moet je je onderdompelen in alle berichten van oorlog en onmenselijkheid, van kwaad en rampen waardoor mensen getroffen worden. Ik merk dat ik mij er tegen bescherm, door niet alles op mijn telefoon te lezen en niet steeds het journaal te kijken. Ik weet natuurlijk ook dat je de realiteit niet mag negeren. Je kunt niet doen alsof er geen ellende en nood is.

Denker des Vaderlands, Marjan Slob zegt dat universeel meevoelen met alles en iedereen je kapot maakt. Het verlamt en maakt je machteloos. Het is teveel gevraagd om alles te moeten weten en je kunt niet de hele wereld op je nek nemen. De andere kant is: je kunt je niet voor alles afsluiten en de ogen sluiten voor de realiteit van het leven. Volgens mij kun je er wel op letten dat je wel iets kunt doen. Soms verrassend veel. Namelijk dat wat concreet aan jou gevraagd wordt. Wat ik uit het Evangelie leer is dat je, wanneer het zich aan jou voordoet, dat je dan betrokkenheid, meeleven, compassie betoont. Je kunt iets doen met wat jou raakt en je inzetten om de wereld beter te maken.

Jezus heeft het over de werken van barmhartigheid, om die te doen. Het hoeft niet eens allemaal tegelijk, maar dan doe je die en dan deze. Er zijn kansen genoeg. Je kunt er ruimte aan geven in jouw leven voor zover je dat aankan en voor zover je je er toe geroepen voelt. Als iedereen dat zou doen zou het al een stuk beter worden om ons heen en in de wereld.

Ik wens jullie een goede tijd toe,
ds. Piet Langbroek

Kennismaken met Bert Broers,

Het is begin november als we met Bert aan de keukentafel zitten om nader kennis te maken met Bert Broers. Bert vertelt dat hij geboren is in de stad Groningen. Als kind wilde hij boer worden, maar dat wordt je niet zomaar als stadsjochie, en later bioloog, maar, zo vertelde hij, zijn wiskunde was niet zo goed en dat was wel een vereiste. Na de Havo te hebben doorlopen besloot hij een hbo-verpleegkunde te gaan volgen, maar hij ging uiteindelijk werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Omdat hij daar merkte dat hij eigenlijk wel geestelijk verzorger wilde worden en omdat hij zelf ook geloofsvragen had, schreef hij zich in voor theologie in Leeuwarden. Een parttime opleiding waar hij les kreeg van diverse theologen, vrijzinnig- priesters- gereformeerd etc. Best confronterend met zijn beschermde achtergrond, zo vertelt Bert.

Hij gaat bij de Christelijke Plattelandsjongeren (CPJ) werken en komt dan ook in Hardenberg. In 1995 trouwt hij met Helma Prophitius en woont inmiddels in Tolbert waar zoon Arjan wordt geboren. Nadat hij zijn studie heeft afgerond, solliciteert hij in de gemeenten Vlagtwedde en Sellingen en wordt daar aangenomen als kerkelijk werker. Het gezin verhuist naar Sellingen waar zoon Daniël ter wereld komt.

Na 2 jaar was er geen geld meer voor een kerkelijk werker en vertrok het gezin naar Ureterp, waar Bert voor jeugd en ouderen kerkelijk werker in Drachten werd. In 2010 vertrok het gezin naar Klazienaveen/ Zwartemeer en uiteindelijk gingen ze wonen in Nieuw-Dordrecht.

Omdat ook daar de financiën te wensen overlieten, besloot Bert te solliciteren en werd

hij aangenomen in Eelde-Paterswolde, waar hij nu nog werkt in combinatie met Nieuw-Amsterdam en sinds 1 september de wijk Radewijk.



Waarom Radewijk

Bert zag de advertentie, maar kende de plaats Radewijk niet. Wel kende hij Hardenberg en Hoogenweg een beetje, door o.a. de CPJ, maar toch was hij er wel nieuwsgierig naar en dus ging hij een kijkje nemen in Radewijk. De omgeving is heel mooi, daar kwam Bert wel achter bij een bezoek aan Radewijk en de molen, na het sollicitatiegesprek.

Wat vind je mooi aan je werk

We vragen Bert wat hij mooi vindt aan het werk. De contacten met de mensen zijn voor mij een inspiratiebron. Verhalen over hoe het vroeger was en de huidige tijd. Het verbaast hem dat er zoveel mensen met verschillende generaties bij elkaar wonen en vindt dat heel mooi.

kerkelijk werker in Radewijk

Inspiratie

We vragen Bert waar hij zijn inspiratie uit haalt. Bert antwoordt, dat het bezoekwerk hem veel inspiratie oplevert. Iedere dag is anders. Ieder mens is anders. Vanuit dat besef ben ik met het evangelie bezig en ben ik op zoek naar die elkaar inspireren.

Bert vertelt over projecten, die hij in of samen met andere gemeenten heeft opgepakt. Zo heeft men in Eelde binnen het beleid van de kerk aandacht voor de Groene Kerk. Waarbij men naast o.a. zonnepanelen, ook een bijenhotel en een inheemse tuin heeft aangelegd. Hebben ze in corona tijd voor Buurtzorg mondkapjes gemaakt en is er een groep mensen die in Ter Apel koffie schenkt.

Waar kijk je naar uit?

Bert vertelt dat hij uitkijkt naar de eerste kerkdienst, die hij mag leiden a.s. zondag 5 november, dankdag voor gewas en arbeid.

Hobby's

Bert vertelt dat hij gitaar speelt, volgens hem op kampvuur niveau, maar dat hopen we binnenkort zelf een keer te ontdekken. Ook houdt hij van tuinieren, maar dan wild tuinieren.

Iets toevoegen?

Bert kijkt terug op een mooie bevestigingsdienst, ook startdienst waar hij diverse mensen heeft mogen ontmoeten. Hij heeft inmiddels al bezoeken afgelegd, vergaderingen bijgewoond en zegt dat hij hoopt dat het zo leuk blijft. Het moet kunnen!!

Wensen

Wij wensen Bert een goede tijd in Radewijk. Het moet kunnen.

Ineke en Rezina





Protestantse kerk
wijkgemeente Radewijk

Wijkpredikant:
Vacature.

Kerkelijk werker:
Bert Broers
Tel. 06-51022449
Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis



Dorpsvisie Radewijk

Teruggaand naar het begin van de dorpsvisie. Eén van de aanleidingen van deze visie was de onderzoeksvraag 'Hoe zorgen we voor een voorzieningenniveau passend bij de schaal van Radewijk en hoe gaan we om met bestaande accommodaties?'

Door de diverse bijeenkomsten is hier een goed beeld van naar voren gekomen en één van de aanbevelingen was dan ook dat het Plaatselijk Belang initiatief neemt om de bestaande voorzieningen, functies en gebouwen (de Heugte en de Opgang) verder in kaart brengt en hoe deze in de toekomst eventueel te combineren. Om dit te doen, is er een stuurgroep gevormd die dit gaat onderzoeken. Er zullen diverse gesprekken worden gevoerd. Begin volgend jaar, op donderdag 14 maart 2024, wordt er een dorpsbijeenkomst georganiseerd in De Heugte. De bedoeling van deze bijeenkomst is om met elkaar van gedachten te wisselen. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.

Mocht je in de tussentijd vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je dit doorgeven aan voorzitter van de stuurgroep Guus Schepers, per mail of telefonisch.

Mailadres stuurgroep:

stuurgroepmvr@outlook.com

Telefoonnummer Guus: 06 4161 2225

Namen de stuurgroep,
Guus Schepers en Jan van der Veen, Plaatselijk Belang,
Mart van der Have en Rezina Ramaker, de Opgang,
Herman Bulthuis en Roelof Hagedoorn, de Heugte.

Bij de diensten:

Zondag **24 december** is er géén ochtenddienst in de Opgang.

Kerstnachtdienst in de Opgang

Op zondag 24 december is om 20.00 uur de Kerstnachtdienst in de Opgang. En welk thema is er nou toepasselijker dan het jaarthema van de PKN: 'Ga mee!' Samen getuigen van geloof, hoop en liefde!

De dienst wordt geleid door dhr. Bert Broers en medewerking wordt verleend door Slagwerkgroep van CMV Hardenberg o.l.v. Henri Timmerman.

1e Kerstdag

Op maandag 25 december wordt de dienst om 10.00 uur geleid door ds. M. Bondzio uit Kampen. Medemerking wordt verleend door Musette uit Baalder onder leiding van Bert Slijkhuis

Zondag **31 december** is er géén kerkdienst in de Opgang. Er is wel dienst in de Höftekerk, weet je welkom!



Vrijwilligersavond in De Opgang

Er wordt vaak gezegd dat veel instanties draaien op vrijwilligers. Voor De Opgang geldt dat zeer



zeker. In het hele kerkelijke gebeuren in Radewijk is nog maar één betaalde functie: die van de man of vrouw die 's zondags op de kansel staat. Verder zijn overal vrijwilligers voor en dat zijn er nogal wat en meerdere vrijwilligers hebben ook nog verschillende taken. Als je al die verschillende groepen, met allemaal een eigen onderdeel waar ze verantwoordelijk voor zijn, op een rij zet dan kom je tot een respectabel aantal. Zet je daarna de namen van de mensen waar het om gaat erbij dan zie je pas hoeveel mensen er nodig zijn om de zaak draaiende te houden. Wel eens gekeken naar het uurwerk van een klok? Of in het binnenste van een versnellingsbak? Grotere en kleinere tandwieltjes, allemaal op de een of andere manier

met elkaar verbonden en alles draait door elkaar en elk wielje draait zijn



eigen rondje en heeft zijn eigen taak in het geheel. Maar wat drijft die wieljes om te gaan draaien of, met andere woorden, wat drijft die vrijwilliger om zijn of haar vrijwilligerswerk te doen? Er zijn heel wat redenen te bedenken, ik denk dat we er allemaal heel gewoon van overtuigd zijn dat we de kerk hier in Radewijk willen behouden. In de jaren 70 kon deze kerk, mede door de inzet van veel vrijwilligers worden gebouwd, nu bestaat ze nog daardoor. Vrijwilligers worden niet betaald voor hun werk,

zij doen het juist. Toch is het goed om hen te laten merken dat ze gewaardeerd worden, een schouderklopje of duimpje kan heel belangrijk zijn. Maar door wie? Een leidinggevende is er niet, we doen het allemaal samen, op gelijk niveau. Dus moeten vrijwilligers zelf het schouderklopje geven. Voor de vrijwilligers van de Opgang was op vrijdag 29 september een gezellige avond georganiseerd. In de kerk was een circuit uitgezet met 40 punten. De 30 aanwezige vrijwilligers (we hebben er veel meer, maar



helaas kon lang niet iedereen) waren verdeeld in 7 groepen van 4 personen. Bij elk punt werd het lot (de dobbelsteen) geworpen om het vervolg te bepalen. Er waren 7 denkopdrachten en 7 doe-opdrachten. Alle opdrachten waren gebaseerd op kerk en bijbel. Er waren rebussen gekoppeld aan cryptische omschrijvingen, de muur van Jericho moest hier worden omver gehaald met een knikkerbaan, bijbelse gezegden moesten worden aangevuld, de toren van Babel herbouwd, Goliath moest worden bestookt met een speciaal ontworpen slingerapparaat, er was veel, heel veel. En na al het denk- en doewerk was er ter afsluiting een hapjesbuffet.

En de volgende dag? Gewoon weer vrijwilligerswerk!

Alle vrijwilligers van De Opgang: bedankt!

Henk Peeneman



Protestantse kerk

wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan

0523-852168

ds.geraldarohan@gmail.com

Ds. Gijsbert Rohaan

0523-852168

ds.g.rohaan@gmail.com



Kerkelijk werker (50%):

Martijn van Breden

06-31002222

martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

R. Schoemaker, Mercuriuslaan 23, Hardenberg

0523-242162

scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl



Op een slagveld klonk een stem

Was van ver te horen

Zong dat er in Bethlehem

Een kindje was geboren

In die nacht, zo stil en groot

Zwegen de kanonnen

Die zijn bij het morgenrood

Toch opnieuw begonnen



Kerstmis doet ons telkens weer

Beterschap beloven

Laat dan deze ene keer

Het lichtje niet weer doven

Een stukje uit het lied: 'Als de lichtjes doven' uit Kinderen voor kinderen. Ik moet er steeds aan denken deze dagen waarin we kanonnen zien dreunen in Israël/Gaza. Waarin we beelden zien van diepe ellende van mensen in Israël/Gaza maar ook in Oekraïne, Jemen, Darfur. Noem alle plaatsen maar op. We beloven als mensheid veel aan elkaar, maar telkens opnieuw worden wereldwijd vele levenslichtjes gedoofd... Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb het nodig om telkens weer te horen over dat Licht

dat niet gedoofd kan worden, zelfs niet door de dood. Over Jezus Christus die zegt: Ik ben het licht der wereld, wie in mij gelooft hoeft nooit meer in de duisternis te wandelen maar heeft licht wat leven geeft. Meer dan ooit hebben we hoop nodig. Hoop op dat Licht. Verbondenheid, met elkaar en met dat Licht. Om te voorkomen dat de duisternis ons toch in zijn greep krijgt. Om te voorkomen dat het in onze levens donker wordt.

Met Advent herinneren we ons hoe God hoop brengt in een wereld vol duisternis. Telkens weer opnieuw. Met elkaar mogen we ons bezinnen op onze verhouding tot dat Licht, mogen we vol worden van dat Licht en zo zelf licht doorgeven aan anderen. Tegen alle machten van de duisternis in blijven wij bij elkaar komen, horen we van Jezus, bidden en zingen we en worden zo verlicht. Wat een wonder van hoop is dat! Blijven zingen, geloven en hopen en liefhebben. Dat gaan we deze maand dan ook ruimschoots doen! En ik hoop dat u zich ook komt warmen aan dat Licht in de kerk.

Advent en Kerst

In de Adventsperiode hebben we uiteraard het kinderdienstproject. Dat heeft dit jaar als thema: Een nieuw begin. Er wordt gelezen over de aankondiging van de geboorte van Johannes, de aankondiging van de geboorte van Jezus, Maria die Elisabeth ontmoet, de geboorte van Johannes en dan op kerstmorgen de geboorte van Jezus. Het is heel mooi als u deze weken met uw kinderen elke zondag er bent, dan kunnen zij volop meedoen in dit project.

Kerstviering voor ouderen

Op 19 december om 15:00 uur in de Esch. Een middag waarbij we Kerst vieren, van verhalenvertelster Janna een mooi kerstverhaal horen en we sluiten af met een echte (warme) kerstmaaltijd! U kunt zich opgeven door uw naam in te schrijven op de lijst in de Esch of door het door te geven aan ds. Geralda Rohaan: 06-82044588 /ds.geraldarohan@gmail.com. Graag voor 10 december! Als u vervoer nodig heeft, geeft u dat dan even aan?

Kerstdienst 24 december

Uit volle borst zingen we over de Redder die geboren is. In de duisternis van de nacht is een Licht opgegaan! U bent van harte welkom in de Witte-of Lambertuskerk om 22:00 uur. In deze dienst zal Revival medewerking verlenen.

Gezinsdienst 25 december

De kinderen zullen een soort van kerstspel opvoeren dat verweven is in de kerkdienst, oude liederen zullen klinken, er is medewerking van een trompettist en bûgelist dus de toon zal vrolijk zijn! Weet je welkom om 10:00 uur in de Hessenwegkerk.

Generatie avonden

Alle generaties zijn aan bod geweest. Het waren waardevolle ontmoetingen waarin we veel van elkaar geleerd hebben. Iedere generatie heeft zo zijn eigen aardigheden en wat was er veel herkenning! Herkenning over hele gewone

dingen die je in jouw generatie normaal vindt maar die door volgende generaties niet zo normaal gevonden worden. Maar ook herkenning in de manier van geloven. We hebben duidelijk gezien dat van welke generatie je bent ook grote invloed heeft op je manier van geloven en het vorm geven van je geloof. We gaan de uitkomsten van die avonden bij elkaar brengen en zullen er in de volgende kerkklank ook verslag van doen. Deze avonden krijgen zeker een vervolg. We houden u er van op de hoogte!

Wijkavonden -middagen

In de verschillende wijken is men druk bezig om ontmoetingen voor te bereiden waar iedereen van de wijk waar men woont welkom is. T.z.t. zult u een uitnodiging in de bus krijgen. Doe mee, ontmoet je medegeloofsgenoten en ontmoet ook nieuwe mensen! Een goed voornemen misschien ook voor het nieuwe jaar.

Oliebollen & kniepertjes!

Over het nieuwe jaar gesproken, geen nieuw jaar zonder oliebollen en kniepertjes in het oude jaar... Een groep jongeren hebben een verkoopactie opgestart van oliebollen en kniepertjes. De opbrengst van deze actie komt ten goede van de wijkgemeente Heemse. Vanaf 1 december (tot 15 december) is het mogelijk uw bestelling door te geven. Bestellen kan via een bestelformulier in De Esch.

Prijsinformatie:

- 10 Oliebollen naturel - € 9,-

- 10 Oliebollen met krenten - € 10,-

- 10 Kniepertjes - € 3,-

Afhalen bestellingen:

vrijdagavond 29 december in De Esch

Liever thuisbezorgd?* Bezorging op

zaterdagochtend 30 december (voor kleine
meerprijs van €2,-)(*Enkel adressen

wijkgemeente Heemse, daarbuiten in overleg)

Rest me u mede namens mijn collega's goede Kerstdagen te wensen en veel heil en zegen voor 2024!

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp



Jeugdwerk Heemse

Sirkelslag

Op vrijdagavond 20 oktober kwamen 10 kinderen uit groep 6, 7 en 8 samen, om het spel 'Sirkelslag' te spelen. De spellen sloten dit jaar aan op het Bijbelboek Esther. De kinderen moesten zo veel mogelijk punten zien te halen, de spellen vroegen om behendigheid, slimheid, creativiteit. Er werd fanatiek mee gedaan. Binnenkort horen we, op welke plaats de teams, landelijk gezien, geëindigd zijn. Het was een leerzame maar ook gezellige avond.



Oogstdienst

Traditiegetrouw konden gemeenteleden weer fruit inleveren bij de Esch. Hier werd volop gehoor aan gegeven. De leiding van de kinderdienst heeft hier een heel aantal fruitmanden van gemaakt. Tijdens de feestelijke oogstdienst werden de fruitmanden door de kinderen naar binnen gedragen. Na afloop brachten de kinderen de fruitmanden naar de bewoners van Clara Feyoenaheim. Ook zijn er een aantal naar de Schoutenhof en naar vluchtelingen uit Oekraïne gebracht. Het was een geslaagde ochtend."



Oogstdienst Heemse





Protestantse kerk
wijkgemeente Marslanden

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.



Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl



Scriba:

Sander en Mariëtte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Terugblik 2023

Het is al bijna weer het einde van het jaar, Kerst is in zicht en het nieuwe jaar ook! Even terugblikken op 2023; het was een mooi jaar met positieve veranderingen. Ds. Yvonne is op de weg terug, we hebben nieuwe ambtsdragers en een nieuwe voorzitter. Hier zijn we uiteraard erg dankbaar voor. Er waren ook minder mooie dingen, we hebben mensen los moeten laten. Gelukkig hebben we hen op Eeuwigheidszondag kunnen herdenken en blijven ze zo voort leven in onze harten.

Adventskalender

Voordat het Kerst is, zijn er eerst nog vier Adventszondagen. Via PKN Nederland kan je gratis een adventskalender bestellen op papier of iedere dag online in je mailbox. voor informatie verwijzen we naar pagina 33

Ga mee!

Met het thema 'Ga mee!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2023-2024: 'Ga mee! Samen getuigen van

geloof, hoop en liefde'. In de eerste adventsweek gaan we op weg met Ruth en Naomi die onderweg zijn naar Bethlehem. De tweede week pelgrimeren we op de weg van vrede en recht, in het spoor van de profeten. In de derde adventsweek bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus. De uitnodiging klinkt: kom, ga mee naar Jezus, het kind in de kribbe! (tekst PKN Nederland)

Vanuit de wijkgemeente delen wij de kalenders uit op zondag 26 november na de kerkdienst in de Matrix. Tevens zullen wij bij onze online luisteraars een kalender langs brengen. En zullen we u via de mail per adventszondag mee laten lezen. 'Doet u mee?'

Advents- en Kerstproject

Elke zondag is bijzonder, maar de zondagen in de adventstijd zijn nog een beetje extra bijzonder. Dan leven we toe naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Met de kinderen besteden we daar aandacht aan met het adventsproject bij de kindernevendienst. Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt. Bij verwachting speelt tijd een belangrijke rol: Hoe lang duurt het nog? Je kunt op je horloge of op de kalender kijken om te zien hoever de tijd gevorderd is. Maar soms kun je ook aan andere dingen zien of je verwachting al bijna vervuld wordt. De titel van het project is: 'Weet jij hoe laat het is?' Er zal ook een speurtocht worden uitgezet. De 5 bijbelverhaalposters worden in de wijk opgehangen. Ze worden opgehangen op 3 december & blijven hangen tot na de kerstdagen. Speur je mee?

Gezellige middag 65+

Dinsdag 21 november hadden wij een reuze gezellige middag voor onze 65+ers. Deze middag werd gehouden in wijksteunpunt "De Schout". Nadat Rinie Rotman ons allen van harte welkom had geheten, begonnen we met koffie met gebak en cake, gebakken door Gesine Klok en Femmy Kroon. Bedankt dames, het was heerlijk. Omdat ds. Yvonne er niet bij



Ds. Frans Schipper sprak over omzien naar elkaar, wat helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Dit deed hij aan de hand van enkele voorbeelden uit de Bijbel. Daarna werden er onderwerpen uit de "Kletsplot" besproken en er gingen puzzels rond die gretig en snel gemaakt werden, een intelligent gezelschap!

Femmy, Hilda en Rinie hebben lekkere hapjes gemaakt die een ieder zich wel liet smaken. We kijken terug op een hele fijne middag met weer een mooie opkomst.

Nieuwe ambtsdragers!

Ik ben Maarten Altena, 39 jaar en ben vanaf heden ouderling in de kerkenraad van de wijkgemeente Marslanden. Tevens zal ik als afvaardiging van de Marslanden de plek overnemen van Anne Altena bij de AK. Ik woon zelf in de Marslanden samen met Gerja en onze 3 kinderen Amber, Twan en Milan. Twan en Milan zitten nog op de basisschool en Amber gaat dit jaar

voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Overdag ben ik projectleider bij bouwbedrijf Janssen de Jong Bouw Oost BV, waar ik betrokken ben bij seriematige nieuwbouwprojecten, vanaf ontwikkeling tot aan de oplevering en nazorg. Op de zaterdag zijn we veel bij de kinderen aan het aanmoedigen, wanneer deze aan het korfballen zijn bij Korfbalvereniging Juventa.

Verder houden wij van heerlijk kamperen en zijn dus vanaf het voorjaar regelmatig te vinden op de camping. Vriendelijke groet, Maarten Altena

Ik ben Matthijs Meijer, 35 jaar oud. Ik heb 4 kinderen en woon in de Marslanden. Op 24 september 2023 ben ik bevestigd als Jeugd-ouderling van de wijkgemeente de Marslanden. Ik voelde mij geroepen om dit werk op te pakken. Mijn geloof heeft mij altijd kracht gegeven. Nu ook nog geeft het mij vertrouwen in mijzelf. Ik wil graag kinderen en jeugdigen kennis laten maken en de kans geven om te leren over het christelijke geloof. En zo ook hun de kans te bieden om hier kracht en vertrouwen uit te halen. Men zegt ook wel eens; zo wordt het licht doorgegeven. Ik ga mij hiervoor inzetten. Mocht je meer willen weten of heb je ideeën, aarzel dan niet om mij aan te spreken!



Connect 2.0

we organiseren met regelmaat leuke activiteiten voor de groepen 4 tot en met 8 van basisschool de Marsweijde. Van bingo avonden tot speurtochten. Via school (Parro of ouderapps) wordt een flyer en een link om je op te geven verspreid. En met succes!

Op vrijdag 14 april werd er voor groep 4 en 5 een fotospeurtocht georganiseerd. 80 enthousiaste kinderen waren van de partij. Vanaf half 7 stroomde de Matrix vol. Er werd gekeken naar de film 'Madagascar'. Om 20.00 uur stonden alle ouders hun kroost weer netjes op te wachten.

Op vrijdag 17 november werd er voor groep 6 en 7 een filmavond georganiseerd. Bijna 100 leerlingen gaven zich op en waren van de partij. De Matrix werd omgetoverd tot een heuse bioscoop. Halverwege was er wat te drinken met een kleine versnapering. Er werd gekeken naar de film 'Familie Slim'.

Namens de wijkkerkenraad van de Marslanden wensen we iedereen alvast 'warme' dagen Mariette Zoer en Jeanien Nijman





Protestantse kerk
wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant
Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.nl



Scriba
Hennie Kregel
Rodedijk 30
06-2259 2706
scribabaalder@gmail.com

Diensten in de Kamp

Op **zondag 10 december** komen we opnieuw samen in de Kamp. "Samen leven" is dan het thema. We lezen het bekende verhaal dat Maria zwanger wordt van Jezus. "Maagdelijke geboorte..." Dat is biologisch natuurlijk de wereld op zijn kop. Maar dat is nog niet eens het écht springende punt. Maria gaat een loflied zingen over dat rollen ómgedraaid worden als dit kind wordt geboren. Laatsten worden eersten, eersten laatsten. Samen leven is niet meer een kwestie van "hoog-laag". Dat is nog veel ingewikkelder én hoopvoller dan de wereld biologisch op de kop. Laat je verrassen! Musette zorgt voor de muziek, er zijn kinderactiviteiten, oppas! En koffie/thee enz. achteraf.

Op **zondag 24 december** vieren we om waarschijnlijk om 22.00 uur – tijdstip kan nog veranderen! - onze Kerstnachtdienst. De nu-je-onderwegband zorgt voor de muziek. Het thema is "Een wolf, een lam en een kind die samen spelen". Je voelt aan de titel de spanning van de tijd waarin we leven. Jezus had ook níet geboren kunnen worden.... Had Hem veel ellende bespaard. De tijd waarin Hij geboren wordt is er een van geweld en onderdrukking door de Romeinen en in het land zelf zijn veel godsdienstige verschillen/geschillen. Het is haast vragen om moeilijkheden. Maar Hij komt

duś tóch! Een stuk hardnekkige en eindeloze trouw. Al eeuwenlang een punt van hoop in zeer donkere tijden. Na afloop is er Glühwein en chocolademelk. We verheugen ons!

Op **zondag 14 januari** vieren we ook weer dienst. Dan hebben we het feest van de doop van Liva Alynar Arkes, dochter van Maarten en Ingrid Arkes-Veurink, Zonnehof 16. We lezen uit Mattheüs 18. Over dat kleine kinderen bij God zéér kostbaar zijn én over vergeven, liefst 70x7x. En dat sluit dan weer mooi aan bij de doop. Als teken van Gods onvoorwaardelijke liefde voor kostbare, kwetsbare mensenkinderen. De nu-je-onderwegband zorgt voor de muziek. En natuurlijk – dat mag nog net! – wensen we elkaar veel goeds voor het nieuwe jaar en is er wat lekkers na afloop. Kinderactiviteiten – toezicht en met de oppas – zijn er volop.

Op **zondag 28 januari** gaan we in élk geval Mirjam Meilink als ouderling bevestigen! En met een beetje geluk nóg iemand, maar het is nu 20 november als ik dit schrijf en dan is 28 januari nog erg ver weg. Musette zorgt voor de muziek. Het thema uit Trefwoord zal gaan over Mattheüs 7:1-5, over splinters en balken. Soms zie je iets heel scherp bij een ander, omdat je het zelf ook hebt. Maar het gekke is, dat je het bij een ander soms wél ziet, maar dan bij jezelf niet.

Voor alle diensten geldt: ze zijn te volgen op pkn baalder youtube én neem wat mee voor de voedselkast als je naar de Kamp komt als je wat kunt missen!



Kinderkerst?

Tot vorig jaar was er óók een kinderkerstfeest om 19.00 uur. Dat was in het verleden een uitbundig feest en een volle Kamp. Voor Corona was dat al wat minder. Na Corona – vorig jaar – was het veel minder. Reden? We hebben zo'n 30 kinderen van 4 tot aan 11 jaar. Daar krijg je geen volle Kamp mee! Wat we nu gaan doen?

Op **20 december** viert de Elzenhof Kerst met een wandeling voor ouders en kinderen. Dat zijn er zo'n 200. Wij gaan daar een bijdrage leveren en uiteraard zijn kinderen die niet op de Elzenhof zitten van harte welkom! We zorgen voor muziek, voor wat mensen die kinderen begeleiden en ik (wvdw) mag "heraut" spelen. Het wordt vást prachtig!

Kampvuuravond

Donderdag 12 oktober was de eerste Kampvuuravond voor mannen. Deze avond hebben we in het leven geroepen omdat we merkten dat er behoefte is aan onderlinge ontmoeting, vriendschap en het delen van persoonlijke zaken. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als huwelijk, gezin, maatschappij, werkdruk, geloof, etc

We kijken terug op een zeer geslaagde eerste avond; kampvuur, wat te drinken, een hapje en vooral goede gesprekken en gezelligheid. Omdat de reacties unaniem enthousiast waren hebben we besloten om op donderdagavond **18 januari 2024** de tweede Kampvuuravond voor mannen te organiseren. Op deze tweede avond steken we ook de BBQ aan en we willen vragen of ieder zelf drinken meeneemt. Noteer 18 januari alvast in de agenda, deel het met anderen en mis het vooral niet. Graag tot dan!

Mattheüs..., de kring!

Vanaf september komen we samen, om de 14 dagen op maandagavond in de Elzenhof, mensen van 28 tot in de 80. Op een heel open manier lezen we samen het evangelie van Mattheüs. Ds. Wim geeft uitleg en we leren veel van en met elkaar over God en over het boek van Mattheüs. Gaandeweg groeit de kring naar zo'n 15 mensen inmiddels. Je kunt zó aanschuiven als je dat wilt. We beginnen 19.45 uur en meestal eindigen we 21.30 uur.

Interesse? w.vanderwel@protestantsekerk.nl tel. 272860.

Het wordt weer 2 januari!

Voor veel mensen is december écht een feest! Geniet ervan, als je wat te vieren hebt, vooral doen! Als dominee kom ik bovengemiddeld vaak bij mensen die tegen december opzien. Dat heeft vaak te maken met "breuken" in het leven, die je vaak merkt in zo'n maand waar je als familie samenkomt. Maar ja..., als er in jouw familie een breuk door dood of scheiding is..... Voor wie het moeilijk vindt... oprecht veel sterkte. Het wordt écht weer 2 januari.....

Hartelijke groet,

Ds. Wim van der Wel





Protestantse kerk
wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:
Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl



Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl



Scriba:
Evelien bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Baaldervelddiensten

Om de week hebben wij in sporthal de Beek onze viering in de wijk. We beginnen om 10 uur met de dienst, maar daarvoor is er al veel gebeurd. Om 9 uur komt de kostersgroep de zaal inrichten en klaarzetten, beeld en geluid worden ingericht en de muziekinstrumenten aangesloten. Er is ontmoeting en verbinding met elkaar rondom de vieringen. We vinden dat heel belangrijk in onze wijk. Van harte uitgenodigd.

Gezinsdienst Kerst

Op Kerstavond 24 december is er om 19 uur de Gezinsviering in de Beek. Thema is "Het begint." En we zingen de bekende kerstliederen o.l.v Kees Kuiper.
Jullie lezen er meer over op de wekelijkse Nieuwsbrief Baalderveld.

Nieuwjaarsbegroeting

Op zondag 7 januari is er de eerste dienst in het nieuwe jaar. We beginnen dan met ontmoeting

onder de koffie; vanaf kwart voor tien is de koffie klaar.

Op zondag 21 januari gaat Ellen Kolthof voor in de Baaldervelddienst.

In februari zijn de diensten op zondag 4 en 18 februari.



Dank

Wij willen jullie hartelijk danken dat school en kerk samen zoveel levensmiddelen hebben verzameld. Er zijn heel veel tasje voor de voedselbank bij de Baaldervelddienst ingeleverd en de vrachtwagen ingegaan. Daar kunnen we mensen mee helpen. Jullie allemaal bedankt! Kijk voor meer informatie op voedselbank-hardenberg.nl



Pastoraat

Ds. Langbroek is wekelijks op maandag vanaf 10 uur in de consistorie in de Hóftekerk aanwezig voor spreekuur. Je kunt er zo naar toe komen. Ook zijn er in de week genoeg momenten om een afspraak te maken. Neem contact met Piet op om op een ander tijdstip en/of thuis een afspraak te maken.

Baalderveldpot

Wij hebben een wijkfonds voor onze eigen wijkgemeente waar we veel mee kunnen doen.

De Baalderveldpot wordt beheerd door Henk Kleinjan Wanneer je kosten hebt gemaakt voor onze wijkgemeente die je kunt declareren, dan kun je gegevens met bonnetjes in de bus doen bij Henk Kleinjan, Floralaan 82. Communiceren gaat het handigst via de mail henkengerina@hetnet.nl



Samen Delen kerstpakkettenactie 2023 Hardenberg

De interkerkelijke diaconale werkgroep 'Samen Delen' gaat dit jaar weer haar kerstpakkettenactie organiseren. Onze algemene inzamelingsdag is op maandag 18 december in kerkelijk centrum 'De Schakel' in Hardenberg. Tussen 10.00-20.30 uur kunt u uw kerstpakket (of een deel daarvan) én/of andere houdbare producten daar inleveren.

Daarnaast is het mogelijk om op zondag 17 december vóór aanvang van de eredienst in de Hóftekerk ook artikelen in te leveren bij 'De Schakel'.

Na de inzameling gaat de werkgroep de pakketten aanvullen en samenstellen. Het benodigde geld daarvoor zal uit de reserves gehaald worden, maar natuurlijk is uw bijdrage hiervoor ook weer van harte welkom.

Doet u mee? Uw gift kunt u overmaken op rekening NL 21 RABO 0324963645 t.a.v. Samen Delen Diaconie PKN Hardenberg/Heemse. Scan deze QR-code en bepaal zelf uw gift. Bedankt alvast.

De pakketten zullen in de week vóór Kerst uitgedeeld worden aan mensen met een klein inkomen die een extraatje heel goed kunnen gebruiken. We doen daarom ook een beroep op u om mensen die daarvoor in aanmerking komen op te geven bij onze werkgroep.

Om iemand op te geven of om een pakket te ontvangen is het niet nodig om betrokken te zijn bij een kerk of geloofsgemeenschap: iedereen is welkom. We gaan ervan uit dat degene die adressen doorgeeft ook zorgt voor de bezorging van de pakketten.

Opgave van namen en adressen kan tot en met woensdag 13 december 2023 via een mail aan werkgroepsamendelen@gmail.com

U ontvangt tijdig bericht over datum en tijdstip van uitgifte van de pakketten.

Wanneer er voldoende financiële middelen zijn, zal de werkgroep ook met Pasen 2024 de mensen die opgegeven worden verrassen met een attentie. Dat is het afgelopen jaar met Pasen ook gebeurd.

Mogen we op uw medewerking én bijdrage rekenen?

Bedankt, 'Werkgroep Samen Delen'





Protestantse kerk
wijkgemeente Centrum

Wijkpredikant:

Ds. P. J. H. Noordmans

W. van Oldenburgstraat 9a

0523-261507

pjhnoordmans@gmail.com



Wijkpredikant:

Vacature

Kerkelijk werker 50%:

Martijn van Breden

[martijnvanbreden@pkn-](mailto:martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl)

[hardenberg-heemse.nl](mailto:martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl)

06-31002222



Scriba:

Jenny Welleweerd

Bruchterweg 70

06-29241309

scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Jubileum Tinus en Erik

Op zondag 19 november werd aandacht besteed aan het feit dat Erik Nijzink 25 jaar, en Tinus Broekroelofs zelfs 50 (!) jaar organist is! Zij kregen een oorkonde uitgereikt en een draaginsigne in zilver en goud.

We zijn als gemeente heel dankbaar dat zij beiden al zolang onze organisten zijn. Tinus Broekroelofs volgde destijds mevrouw Lina op; en voordat zij stopte verving hij haar al geregeld.

Organisten bespelen het orgel trouwens niet alleen op zondag, maar ook doen zij vaak dienst bij begrafenissen en trouwerijen.

Tinus en Erik waren voor de fusie van hervormd en gereformeerd de vaste organisten in de Stephanuskerk. Jan Sickman hoorde destijds trouwens ook bij het organisten korps, net als Joop Dijkstra. We hadden toen ook aanzienlijk meer diensten. 's Morgens twee, met tussentijds een pauze en koffie. Mooie tijden. En 's avonds geregeld ook dienst.

Namens onze gemeente spreken we de wens uit dat we nog veel jaren mogen genieten van jullie inzet en prachtige orgelspel – vandaag de

dag meestal in de Höftekerk! En nogmaals onze gelukwensen, allebei!

Ds. Elly Veldman-Potters

Na de gemeenteavond van 16 oktober jl. werd er officieel een beroep uitgebracht op ds. Elly Veldman, wonend te Balkbrug. De kerkenraad was heel blij toen zij niet veel later liet weten het beroep te aanvaarden.

Ds. Elly Veldman wordt voor 0,5 FTE aangesteld, in de wijk centrum. Zij zal hoofdzakelijk werkzaam zijn in het ouderen pastoraat. Dit betekent dat er enigszins geschoven zal worden in de wijkverdeling tussen de collega's Martijn van Breden, Elly Veldman en Pieter Noordmans. Die wijken waar hoofdzakelijk oudere senioren wonen zullen gaan vallen onder de hoede van onze nieuwe collega. Nadere informatie volgt later in de nieuwsbrief. Het plan is dat ds. Elly Veldman op 5 februari 2024 officieel in dienst komt, en dat ze op zondag 11 februari wordt bevestigd door ds. Noordmans.



Viering Heilig Avondmaal – 17 december

Als de Adventstijd al flink vordert gaan we het Heilig Avondmaal vieren. In de Höftekerk, om 10.00 uur, zondag 17 december. De naam van deze zondag luidt traditioneel 'Gaudete', dat betekent 'Verblijdt u!' – uit een tekst die staat in Filippenzen 4. De kleur van de zondag is ook wat minder donkerpaars dan die van de andere adventzondagen; alsof het komende licht al doorbreekt! Prachtig is dat: Het daagt al in het oosten.

Kerstdiner in het LOC

Via de Nieuwsbrief en de afkondigingen bent u misschien al op de hoogte van onze plannen. We gaan op maandag 18 december weer gezellig eten in het LOC, samen met ieder die wil en zich op tijd heeft opgegeven. Een eigen bijdrage van € 20,- is dit keer wel nodig, tenzij u heel erg tegen dit bedrag op ziet. Tijdens deze avond zijn er leerlingen van Frank Kaman die voor ons musiceren. Verder zijn er enkele woorden van ds. Noordmans en een mooi gedicht van Dineke Eggengoor. We hopen op een fijne avond.

Kerstnachtdienst Stephanuskerk – 20.30 uur

Een uurtje vroeger dan anders beginnen wij in de Stephanuskerk op zondag 24 december onze traditionele Kerstnachtdienst. Dus om 20.30 uur.

De kerk zal weer sfeervol worden aangekleed, en buiten al wordt u door vele lichtjes begroet. Medewerking verlenen de muzikanten van Harmonie Crescendo – Kunst Na Arbeid. Dit korps hebben wij een aantal jaren moeten missen – vanwege Corona vooral – maar nu zijn ze er weer!

Het orgel wordt bespeeld door Herman Boerman. Voorganger is ds. Pieter Noordmans. En de collecte is voor Kinderen in de Knel. Na de dienst is er gezelligheid bij de vuurkorf, met iets warmes te drinken en een snoepje natuurlijk. Zo vieren wij het hele blijde bericht van de geboorte van het Kind van Bethlehem. Iedereen is hartelijk welkom!

Eerste Kerstdag Höftekerk

De Eerste Kerstdag vieren we om 10.00 uur, in de Höftekerk. Het Koperensemble onderstreept het feest met blijde klanken. Op het orgel speelt Riekus Hamberg en de voorganger is ds. Pieter Noordmans. Natuurlijk is ook nu de kerk feestelijk versierd. Komt allen tezamen!

Jaarwisseling

Oudejaarsdag valt dit jaar op een zondag. We luiden het jaar uit in de dienst van 10.00 uur 's morgens, in de Höftekerk. De volgende morgen is het maandag 1 januari 2024. U raadt het al: dan kunt u opnieuw naar de kerk! Best een mooie traditie om het jaar ook als gemeente te besluiten én te beginnen! Nu besef ik best dat niet iedereen direct warm loopt voor die gedachte, maar als u toch wakker bent kom dan vooral naar de Höftekerk om te bidden en te danken, en ook om elkaar 'veel heil en zegen' te wensen. Welkom.

Tenslotte

Iedereen wensen wij een goede Adventstijd en straks gezegende Feestdagen.

Hartelijke groet,
ds. Pieter Noordmans





Doop Vera op 5 november j.l.



Jubilarissen Timus Broekroelofs en Erik Nijzink



Gezelligheid op zondagmorgen





Houd je van zingen, zing dan mee!

met de **KERSTZANG**

Wie gaat op ***Kerstmorgen 25 december*** a.s. weer meezingen voor bewoners en patiënten op **4 locaties van Saxenburgh en in Het Vechtdalhuis** in Hardenberg?

We zingen bekende christelijke kerstliederen onder muzikale begeleiding van o.a. ***Elvira Nijmeijer op keyboard en verdere muzikale en technische ondersteuning van de hele familie Nijmeijer uit Bergentheim.***

In overleg met de coördinatoren zingen we:

om 7.00 u. (tot ca. 8.45u) in **Zorgcentrum Oostloorn** (ingang: van Speykstraat 14)

Daarna is er koffie, thee en iets lekkers. Dan vormen we 2 kleine en 1 grote groep. De ***grote groep*** zingt

om 9.15 u. (tot ca. 10.15u) in **Saxenburgh Medisch Centrum (SMC).**

De **1e kleine groep** zingt gelijktijdig

om 9.15 u. (tot ca. 10.15u) in **Zorgcentrum Clara Feyoena Heem (CFH)**

De **2e kleine groep** zingt gelijktijdig

om 9.15u. (tot ca. 9.30u) in **Woonzorgcomplex De Meander**

De **laatstgenoemde groep** zingt daarna ook nog

om 10.00u. (tot ca. 10.30u) in **Het Vechtdalhuis**

Graag **op tijd aanwezig zijn**, want we zingen volgens een strak tijdschema.

Tussentijds 'instappen' of 'uitstappen' in Oostloorn of CMS mag ook!

Niet vergeten!

Zet het alvast in je agenda, want je bezorgt daarmee de luisteraars en jezelf een goede Kerst!

Zing jij ook mee?

(deel dit document ook via whatsapp of social media)



In herinnering

Gerritdina Eggengoor - Ranter

Gerritdina (Gerdina) Eggengoor is geboren op 24 april 1941 in Radewijk.

Op 5 juli 1963 trouwde ze met Hendrik Spijkers. Ze gingen inwonen op de boerderij bij de ouders van Hendrik. Ze kregen twee dochters: Hennie en Hermien. Hendrik overleed toen hij 35 jaar oud was. Als Gerdina en haar twee dochters langs Lindeldijk 16 fietsten, dan zei ze vaak: "Als we daar toch eens zouden kunnen wonen".

Jaren later trouwde Gerdina met Gerhard Eggengoor, op 5 november 1976. Haar droom kwam uit, want ze gingen wonen aan de Lindeldijk 16. Samen met Gerhard kreeg ze twee kinderen: Erna en Wilco.

Ze is altijd in de buurt aan het werk geweest in de huishouding.

Gerdina heeft moeilijke periodes gehad. Zo is ze een poosje opgenomen geweest in Raalte.

Geloof was heel belangrijk voor haar: ze kwam bijna elke week in de kerk. Ze hielp bij de bejaardenmiddagen en zong in de cantonij. Samen met Gerhard bezocht ze vaak mensen

die ziek of alleen waren. Dan zei Gerdina: "Gerard, we moeten nodig naar die of die, want....."

Gezelligheid was belangrijk, zeker tijdens de verjaardagen en de feestdagen.

Vanaf april 2021 heeft ze in De Meander in Hardenberg gewoond. Gerhard woonde naast haar in de Overlaat en kon zo elke dag bij haar zijn. Totdat hij moest verhuizen naar Aleida Cramer in Coevorden.

Op de kaart staat: "Sterven is verhuizen van de wereld, naar het hart van de mensen die van je houden om daar verder te leven." Het is ook verhuizen naar de liefde van God.

Wij leven mee met Gerhard, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Bert Broers

Diena Dederika Snijders - Lenters

Op 14 oktober overleed Diena Dederika Snijders-Lenters, in de leeftijd van 95 jaar. Ze woonde de laatste maanden in de Schoutenhof. Daarvoor in één van de aanleunwoningen bij Oostloorn.

De eerste levensjaren woonde ze achterin Radewijk, waar ze in 1928 werd geboren. Als meisje van misschien 14 of 15 jaar ging ze al uit werken op een boerderij in Ane, in de huishouding. Op 2 juni 1954 trouwde ze met Herm Snijders. Ze gingen wonen aan de Emtenbroekerdijk, vlakbij de brug over het kanaal. Daar hadden de ouders van Herm een boerderij laten bouwen, rond 1923. Diena en Herm namen de boerderij over. Diena hielp bij alle voorkomende werkzaamheden. In 1956 werd hun dochter Ria geboren.

Voor kleine boeren was het in die tijd niet gemakkelijk om te overleven. Velen stopten, zo ook Herm en Diena, rond 1975.

In 1988 overlijdt Herm Snijders, op 5 december,

nog maar 64 jaar oud. Diena bleef alleen achter op de boerderij. Dat idee benauwde haar, en ze verhuisde naar de Parkweg in Hardenberg.

Diena Snijders hield van mensen, en ze deed graag iets voor anderen, met een warm hart. Daarom heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan, onder andere in Oostloorn. Ze bezocht mensen en hielp bij activiteiten. Ook namens de kerk. Later had ze zelf meer zorg nodig, daarom verhuisde ze naar de aanleunwoning. Haar geloof was belangrijk, ze voelde zich gedragen en wist zich veilig. Daarom lasen we in haar afscheidsdienst Psalm 23. In diezelfde afscheidsdienst – op 18 oktober – deelden we herinneringen. Dankbaarheid staat bovenaan, samen met het geloof dat Diena geborgen is bij God. We leven mee met haar dochter en schoonzoon, kinderen en kleinkinderen, en verder met ieder die Diena mist en goede herinneringen aan haar bewaart.

Ds. Noordmans

In herinnering

Henk Nabers

Op 15 november overleed Henk Nabers, op de leeftijd van 81 jaar. Hij werd in 1942 aan de Haardijk geboren, als jongste in een gezin met zeven kinderen.

Zijn vader overleed toen Henk 10 was. Hij bleef bij zijn moeder wonen, en toen hij in 1965 trouwde met Geertje Bril veranderde dat niet. Henk en Geertje hebben voor moeder gezorgd tot zij in 1985 overleed.

Henk en Geertje kregen drie kinderen. Warme herinneringen zijn er vele, onder andere aan de vakanties, of aan de gezelligheid thuis.

Henk Nabers was timmerman. Hij werkte in een vaste groep met vier collega's, bij verschillende bazen. Een mooie tijd. Later werkte hij nog bij het waterschap en bij de kalkzandsteenfabriek in Kloosterhaar.

In 1998 gingen Henk en zijn vrouw wonen aan de Risaeusstraat. Kort voordat hij met pensioen ging werd al duidelijk dat Geertje begon te dementeren. Geleidelijk werd dat erger, totdat ze opgenomen moest worden in Clara, tot verdriet van Henk. Hij bezocht haar elke dag, tot

haar overlijden in 2015. Henk ondervond steun van de kinderen, de burens en van anderen. Hij ging door en verheugde zich over de geboorte van zijn beide kleinkinderen.

Toen het met zijn gezondheid minder werd, nam hij zelf het besluit naar Oostloorn te verhuizen. Hij deed daar mee aan activiteiten, koffie drinken, de kerkdiensten.

Toen het einde van zijn leven naderde, bleef hij lange tijd nog helder. Gebed en enkele vertrouwde woorden uit de Bijbel deden hem goed. Hij wist aan Wie hij zich mocht toevertrouwen.

We namen afscheid in een dienst op 23 november. Daarna hebben we hem bij zijn vrouw begraven, op de Larikshof. Sterkte en troost bidden wij voor de kinderen, de kleinkinderen en alle andere nabestaanden.

Ds. Noordmans

Margreet Brink - Eilander

Op 15 november overleed – nog heel plotseling – Margreet Brink. Samen met haar man Klaas woonde ze aan de Margriet 20. Ze werd maar 51 jaar.

Margreet was een zeer levenslustige vrouw! Ze had jong verkering gekregen met Klaas (net 16) en die twee maakten elkaar gelukkig. Ze waren heel verschillend: waar Klaas wat gestresst kon zijn, was Margreet de rust zelve: "kalmte kan je redden" zei ze vaak.

Samen kregen ze vier kinderen: Berjen, Mernik, Julian en Marin. Met elkaar waren ze enorm hecht. Margreet was erg down to earth: nuchter, oplossingsgericht, hartelijk en een heel warm zorghart. Dat zorghart kon ze kwijt in haar werk in Oostloorn als verzorgende IG. Ze kon ontzettend genieten van het samenwerken met haar collega's – ook in het organiseren van uitjes – en van het leveren van warme én nuchter doortastende zorg aan de mensen om wie het ging: de kwetsbare ouderen!

In de zomer van 2021 werd haar nier met een forse tumor verwijderd. Dat was schrikken én tegelijkertijd leek alles ook goed te zijn.

Margreet pakte de draad weer op! Vanaf mei 2022 begon ze steeds meer te hoesten en in het najaar van 2022 bleek ze ongeneeslijk ziek. Ze was sowieso niet iemand die veel over gevoel sprak. Nu ook niet: doordoen, er zijn voor de kinderen en er het beste uithalen. Die enorme wilskracht bracht haar ver. Begin november sloeg de ziekte steeds harder toe.

In het vertrouwen dat ze elkaar – haar dierbare Klaas en (schoon)kinderen weer zouden zien bij God is ze gegaan. Ze laat een heel grote lege plek achter!

Ds. Wim van der Wel

De groen groep van de cadeautjesmarkt gaat weer aan de slag !

We maken Kerstbloemstukken, Kransen, Grafstukken.

Verkoop vrijdag 15-12 van 9.00-16.00 uur bij de papiercontainer achter `de Hessenwegkerk`.

Bestelling plaatsen of meer info bel: 264877 of mail minybril@kpnmail.nl



Opbrengst gaat naar:
De Zonnebloem
Voedselbank
Hardenberg



Diny Brink neemt afscheid van de commissie liturgisch bloemschikken



Uit de AK

Nieuw beleidsplan

Eerder dit jaar is een nieuw beleidsplan al in Kerkklank besproken. Het vorige ("Snoeien om te bloeien") heeft zijn waarde en tijd gehad, het is tijd voor iets nieuws. We zijn in zee gegaan met het bureau Kerkvitaal in de persoon van Bernhard Vosselman en hebben in september met een aantal wijkkerkenraadsleden uit de hele gemeente een soort inventarisatie- en inspiratie-avond gehad. We hebben ons afgevraagd wat er speelde en speelt in onze kerkgemeenschap en hoe het ons de laatste vier tot vijf jaar gegaan is (dat was de duur van het vorige beleidsplan).

Natuurlijk hebben we ook vooruit gekeken. Wat komt er op ons af? Welke ontwikkelingen zien we? Wat willen we daarmee? Wat is daarbij nodig?

We sloten af met een soort creatieve opdracht. Pak een foto uit een verzameling (er lagen er meer dan genoeg voor iedereen op tafel om een keuze te kunnen maken) en schrijf daarbij wat die foto bij je oproept: wat hoop en verlang je voor onze kerk?

Dat gaf mooie verhalen en inzichten.

Bijvoorbeeld: "Een boom die bloeit op een plaats die je niet verwacht. Misschien is dit wel de toekomst van de kerk. De kerk gaat bloeien op plaats en tijd die je niet verwacht."

Nu we het toch over een boom hebben: de grafiek (**zie de rechterpagina**) met de leeftijdsopbouw van onze gemeente lijkt daar juist te veel op. De kruin van 60-plussers is goed vertegenwoordigd. Maar de stam van 30-ers, 40-ers en 50-ers is relatief te smal om van een gezonde boom oftewel kerk te kunnen spreken. Dat verklaart mogelijk ook dat we voor de bezetting van alle functies die we in de kerk hebben en bezet willen houden in een te kleine vijver vissen. En dat dit niet altijd tot een goed resultaat leidt. Daar is vast wel meer over te zeggen en na te denken. Laten we dat in ieder

geval in de komende beleidsperiode blijven doen.

We staan op een interessant kruispunt. We hebben genoeg financiële middelen om het pastoraat een belangrijke plek te laten houden. We hebben fantastische mensen (professionals en vrijwilligers) die daar handen en voeten aan geven. We kunnen op belangrijke plekken vier- en ontmoetingscentra in stand houden en daarmee de leus 'lokaal-vitaal' inhoud geven. Er kan zelfs geïnvesteerd worden in de Witte of Lambertus-kerk en de Stadskerk. Dat blijft wenselijk om bij te blijven in deze maatschappij en wat mensen daarin nodig hebben.

Bestuurlijk blijven we in grote lijnen de organisatie houden die we hebben: de wijken onderhouden het contact met u. Wel gaan we kijken naar bestuurs- en organisatievormen die mogelijk nog efficiënter en doeltreffender zijn dan nu. De kosterfuncties worden afgebouwd. Gebouwen die we niet gebruiken willen we in principe afstoten. Kan de website beter? Het simpele antwoord is Ja. Maar het blijkt regelmatig dat dit niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Kan de administratieve kant beter? We kijken daarbij onder andere naar Scipio. De komende maanden gaan we de wijkkerkenraden consulteren over deze materie. En in het voorjaar van 2024 leggen we het concept-beleidsplan aan u voor tijdens een gemeenteavond. Blijft u meedenken over deze en andere zaken om een lokale en vitale kerk te zijn en te blijven?

Jan te Bokkel,
Scriba AK PG Hardenberg Heemse

Uit de AK

Leeftijdspiramide leden PGHH september 2023



In het kerkelijk jaar gingen ons voor:

12-nov	Dika Nijman - ten Bos	88	Noord-Oosterweg 9	RW
13-nov	Peter Makkinga	92	Elfde Wijk 7/A	H
14-nov	Gerrit Vieth	89	Edelinckstraat 36	ML
16-nov	Gerritdina Odink - Jonkhans	70	Wielenweg 8/X	H
2-dec	Hendrikje Kremer - Sierink	90	Karel Doormanlaan 17/8	C
11-dec	Elisabeth Borneman - Valkman	89	Burgemeester Bramerstraat 202	C
11-dec	Egbert Wolbink	89	J.C.J. van Speykstraat 14/24	C
17-dec	Fredrik Reinink	74	Wilgenstuk 20	BL
18-dec	Albertus Hendrikus Meijer	87	Hoogenweg 19	BV
22-dec	Klaas Vinke	90	Boslaan 10	H
23-dec	Willem Zandbergen	69	Edelinckstraat 55	ML
26-dec	Geesje Maria Irene Stoevelaar - Spijker	77	Havenweg 134	C
26-dec	Jacob Dallinga	79	Vechtvoorde 86	C
29-dec	Ellen Gaag	61	Burgemeester Bramerstraat 174	C
29-dec	Hilligje Trijntje Odink - Schonewille	70	J.C.J. van Speykstraat 47	C
30-dec	Hendrika Gerritdina Roelofs - Boerrigter	93	Nijenhuislaan 175	C
30-dec	Jan Hendrik Waterink	87	J.C.J. van Speykstraat 14/5	C
30-dec	Albertje Spijkers - Altena	78	Rheezeweg 73	C
1-jan	Geesje Hamberg - Meijerink	86	Burgemeester Bramerstraat 93	C
4-jan	Jantina Pullen - Veltink	81	Sportlaan 51	C
6-jan	Alex Nijman	71	Burgemeester Schuitemstraat 122	C
8-jan	Derk Jan Dorman	88	Wulpstraat 9	C
8-jan	Hendrik Lopers	88	Rheezeweg 73	C
16-jan	Berendina Hermanna Johanna Muller - Hubert	94	W v Oldenburgstr 7/B-5	C
19-jan	Berendina Albertha Lenters	81	Burgemeester Bramerstraat 24	C
21-jan	Johan Woelders	65	Collendoornerdijk 12	H
27-jan	Geesje Meijerink	78	Patrijsstraat 11/A	ML
1-feb	Siena Johanna Lubbertha Hamberg - ter Wielen	86	Burg Schuitemstraat 84	C
2-feb	Lubertus Gerritsen	83	De Tjalk 49/108	H
3-feb	Albertha Alfring - Jansen	64	W v Oldenburgstr 27	C
6-feb	Derk Jan Marsman	87	Havenweg 70	C
15-feb	Berendina Jenneke Bloemendal	75	Schoutenhof 59	C
15-feb	Gerritdina Elsina Dorgelo - Bakker	77	Hundekovenstraat 14	ML
16-feb	Geert Prenger	95	Stobbenhaarweg 13	RW
26-feb	Hendrika Johanna Valkman - Derks	94	De Spinde 303	C
28-feb	Jan Reinder Salomons	70	Schoutenhof 33	C
28-feb	Arjen Bouma	93	Groeneveldweg 3	RW
1-mrt	Lambertus Jongebloed	89	Burgemeester Bramerstraat 174	C
2-mrt	Martha Vogelzang - de Haan	90	Karel Doormanlaan 17	C
5-mrt	Aaltje Marsman - Stegeman	87	Havenweg 70	C

In het kerkelijk jaar gingen ons voor:

5-mrt	Jantina Hendrika Zweers - Slot	90	J C J van Speykstraat 14/270	C
8-mrt	Gesina Hakkers - de Vries	86	J.C.J. van Speykstraat 14/265	C
14-mrt	Hindrekien Antien Mensonides - Stevens	88	Schutselaan 26/C12	C
16-mrt	Albert Holtvluwer	85	Burgemeester Brammerstraat 118	C
17-mrt	Fijkje Johanna Klifman - de Jonge	90	Hessel Mulertstraat 22/217	C
17-mrt	Maria Kuilder	89	Admiraal Helfrichstraat 79	C
17-mrt	Geesje Meilink - Timmer	91	Meindert vd Thijnensngl 1/10	H
17-mrt	Hendrik Willem Hamhuis	55	Ommerweg 5/A	H
23-mrt	Jan Potgieter	84	Bisschopshof 22	C
24-mrt	Hendrik Wiersma	68	Lisdodde 33	BV
30-mrt	Gerharda Henny Lutjeboer - Ploeger	88	Wilhelminaplein 3	C
1-apr	Berendina Johanna Zwijze	92	Molenplein 14	C
2-apr	Hendrika Johanna Post - Horst	89	Schoutenhof 43	ML
3-apr	Berendina Altena - Veldhuizen	86	Karel Doormanlaan 17/15	C
3-apr	Lubbigje Loo - Kortman	92	J C J van Speykstraat 14/27	C
3-apr	Herman Frederik Hijink	87	Orionlaan 5	H
8-apr	Berendina Fredrika Drent	58	Vlasakkerkamp 15	BV
10-apr	Gerrit Jan Aufderhaar	87	Dr Picardtlaan 5	C
22-apr	Marinus Mensink	78	Orionlaan 1	H
25-apr	Arend Boertien	80	Rheezerweg 73	H
29-apr	Gerhard Hendrik Altena	90	Ommerweg 57	H
30-apr	Gerrit Dorman	83	Jan Weitkamplaan 17	BV
1-mei	Albert Jan Pullen	78	Rheezerweg 113	H
6-mei	Gerritje Trijntje Aufderhaar - Willems	83	Dr Picardtlaan 5	C
12-mei	Herm Wind	74	Brinkberg 2	BL
13-mei	Geertje Zweers - Merjenburgh	60	Jan Vermeerstraat 40	H
14-mei	Janna Ramaker - Edelijjn	83	Karel Doormanlaan 17	BV
24-mei	Zwaantje Plas - Vinke	91	Rheezerweg 73	C
28-mei	Alida Geertruida Huisman - Noordam	75	Ondermaat 10	BL
2-jun	Koop Drenth	83	Dr Albert Schweitzerlaan 15	BL
6-jun	Herman Reurink	85	Schoutenhof 53	C
7-jun	Joke Jansje Roeland - Borgmeijer	84	Badhuisplein 16	C
9-jun	Alberdina Welleweerd - Stegeman	95	Schoutenhof 63/3	H
11-jun	Willemina Gerritdina Meier - van der Velde	72	Van Kouwenborchstraat 29	ML
17-jun	Marie Breukelman - Schouten	94	J C J van Speykstraat 14/285	C
17-jun	Evert Jan Stoeten	95	Rheezerweg 62	H
25-jun	Elsje Borger - Dubbink	81	Stationsstraat 17	C
29-jun	Jan Christiaan Boeve	76	De Vechthorst 6	C
13-jul	Gerrit Jan Grit	84	Karel Doormanlaan 17	C
13-jul	Gerritdina Hermina Ranter - Reinders	90	J.C.J. van Speykstraat 14/006	C

In het kerkelijk jaar gingen ons voor:

16-jul	Annigje Velthof - Nijmeijer	83	Jan Vermeerstraat 62	H
22-jul	Jan Grendelman	90	Parallelweg 12/A	C
27-jul	Gerrit Faassen	88	De Vechtwachter 13	C
27-jul	Hendrik Bolman	83	Hessenweg 7/A008	H
31-jul	Gerhard Kok	66	Jan Steenstraat 19	H
31-jul	Hermannes Veurink	84	Collendoornerdijk 3/A	H
1-aug	Aaltinus Geerts	89	Rheezerweg 73	H
2-aug	Stephan Christiaan Veen	36	Vlasakkerkamp 21/C	BV
11-aug	Jantje Hoogeveen - Aldershof	90	Havenweg 148	C
25-aug	Arnold Meijer	63	Eendekroos 30	BV
25-aug	Berend Jan Roddenhof	90	Karel Doormanlaan 17	C
1-sep	Zwaantje Timmer - van Faassen	84	Burgemeester Brammerstraat 69	C
2-sep	Johanna Hermanna Bril	78	Burgemeester Brammerstraat 31	C
8-sep	Jantje Klokkers - de Jong	89	Karel Doormanlaan 17	C
11-sep	Gerrit Fokke	64	Van Foreestallee 9	ML
28-sep	Hendrik Gelder	58	Beekberg 68	BL
29-sep	Marianne Hoek - Hartevelt	65	De Vechtrande 15	C
3-okt	Jan Harm Lucas Timmer	85	Burg Schuitemstraat 74	C
4-okt	Fredrik Reinink	62	Fluitekruid 16	BL
4-okt	Berendina Gezina Compagne - Bosch	89	J.C.J. van Speykstraat 14/148	C
14-okt	Diena Dederika Snijders - Lenters	95	Schoutenhof 43	C
17-okt	Fredrik Reinders	83	Capellastraat 19	H
18-okt	Gerarda Hove - Luijten	96	J.C.J. van Speykstraat 14/K137	C
22-okt	Jantien Otter - Hombrink	93	Schoutenhof 53	C
26-okt	Gerritdina Vos - Bloemendal	92	J.C.J. van Speykstraat 14/2	ML
5-nov	Jan Pruntel	85	J.C.J. van Speykstraat 14/288	C
6-nov	Gerda Hendrika Lensink - Kemink	89	Schoutenhof 63	ML
7-nov	Jantje Vloedgraven - Moraal	85	J.C.J. van Speykstraat 14/280	C
9-nov	Gerritdina Geertruida Eggengoor - Ranter	82	Burgemeester Brammerstraat 70/6	RW
13-nov	Egbert Hultink	83	Rheezerweg 73	H
15-nov	Hendrik Nabers	81	J.C.J. van Speykstraat 14/266	C
17-nov	Gerda Janna Vugteveen-Hamhuis	83	Stationsstr 8c	C

In herinnering

Arda ten Hove - Luijten

'Die mijns harten vrede zijt. En de enig ware ruste... Laat mij, in Uw rust geborgen slapen gaan in uw eeuwigheid.' Wanneer iemand deze tekst achterlaat voor haar afscheidsdienst dan proef je geloofsvertrouwen. Een vertrouwen dat het leven bij God uitkomt als het hier voorbij is. "Onze moeder mocht thuiskomen, en dat gunnen wij haar", zo vertelde de familie. Arda Luijten werd geboren in Aalsmeer en verhuisde later in haar leven naar Utrecht. Daar leerde zij Roel ten Hove kennen met wie zij in 1950 trouwde. Utrecht werd ingeruild voor Hardenberg toen Roel in 1960 werk vond bij een drukkerij in Hardenberg. Samen kregen ze vijf kinderen. Veel te vroeg kwam Arda alleen te staan, in 1978 overleed Roel onverwacht. Zoals vaker in haar leven toonde Arda veerkracht en kon samen met familie en vrienden verder. Arda was goed in het tellen van haar zegeningen, het glas was altijd halfvol. Een warm mens. In haar huis was altijd een grote mate van gastvrijheid.

Ze was altijd behulpzaam voor de mensen om haar heen. Veel mensen heeft ze geholpen met een goed gesprek. De afgelopen jaren woonde Arda in Oostloorn, ze bleef nog lange tijd nieuwsgierig en schreef verhaaltjes. Ze had altijd een vrolijke noot. Op het laatst zei ze: "Ik denk wel eens dat als ik niet meer wakker word uit mijn slaap dan is het goed..."

Arda ten Hove is overleden op woensdag 18 oktober 2023 in de leeftijd van 96 jaar. Op 27 oktober was de dankdienst voor haar leven in de Stephanuskerk. Wij wensen familie en vrienden Gods nabijheid in tijden van gemis.



M.J. van Breden

Gerda Janna Vugteveen - Hamhuis

Gerda Hamhuis werd geboren op 26 september 1940 aan de Hongerdijk te Bruchterveld, als derde van de vier kinderen in het gezin van Willem en Dina Hamhuis. Na de lagere school heeft Gerda Hamhuis nog de huishoudschool in Hardenberg bezocht maar al snel ging zij als jong meisje in betrekking zoals dat toen heette. Op 13 december 1963 trouwde zij met Jan Vugteveen en trokken in, in het ouderlijk huis van Jan omdat de moeder van Jan al overleden was en zijn vader op deze manier verzorgd was. Gerda en Jan kregen 4 kinderen, 3 zoons en 1 dochter. Naast haar gezin droeg Gerda ook bij aan het boerderijtje wat zij bezaten omdat Jan naast zijn boerderijtje ook nog chauffeur en varkenshandelaar was. Ondanks dit drukke bestaan was Gerda er altijd voor haar kinderen. Niets kwamen zij te kort. Gerda was een bescheiden vrouw, die niet op de voorgrond

trad maar stilletjes er was voor iedereen om haar heen, in het bijzonder voor haar kinderen en de 9 kleinkinderen die er kwamen. Gerda had de mensen om haar heen lief. Zo hebben wij ook afscheid van haar genomen met woorden uit Romeinen 13. Zorg ervoor dat je niemand iets schuldig bent. Voor jullie geldt alleen deze regel: houd van elkaar. Want als je houdt van de ander, heb je precies gedaan waar het in de wet omgaat. Dat Gerda vanuit dit geloof leefde en er vertrouwen in had dat haar leven geborgen was bij God kwam naar voren uit het lied wat zij graag luisterde en die wij ook gezongen hebben bij haar uitvaart op 23 november 2023 in de Höttekerk. Abba, Vader, U alleen U behoort ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart U behoort het toe. In dit vertrouwen heeft Gerda Vugteveen op 17 november 2023 het leven losgelaten.

Jan Timmer

Boekbespreking

Twee keer Daniël de Waele, oceantheoloog

Dit is een beetje een rare aanhef, oceantheoloog? Ik ben 43 (!!!?) jaar geleden theologie gaan studeren. En regelmatig heb ik het idee dat gemeenteleden tegen me/ons als voorgangers

aankijken of we alles weten van de bijbel en van God. Naarmate ik langer werk heb ik het gevoel dat ik minder weet. Er zijn oceanbiologen. Dat klinkt net alsof ze alles weten van de oceanen. Maar die oceanen zijn veel te groot om alles van te weten. Dus het klinkt parmantig én ze weten er ook echt wel wat van, maar het is ook een kwestie van eerlijkheid/zelfkennis/nederigheid om te zeggen dat die oceanen veel groter zijn dan hun kennis.

Ik wil graag twee boeken met jullie delen. Beide van een Belgische theoloog, die eerst niet in God geloofde, totdat God in zijn leven kwam. En sinds die tijd is hij "verslingerd" aan God en heeft hij het tot professor in het Nieuwe Testament geschopt in Brussel aan de protestantse faculteit daar. Hij heeft een paar prachtige boeken geschreven, die – ook mij als theoloog – nog weer ontzettend veel dingen leren. Over God, over de tijd van het Nieuwe Testament. En als je zin hebt om je te verdiepen in achtergrondkennis, probeer dan één van deze boeken. Je mag het evt. lenen bij me! Het eerste boek heet "ontluikend christendom" en gaat over de tijd en wereld van de eerste christenen. De Waele vertelt wie en wat Farizeeërs, Sadduceeërs, Essenen, Herodianen zijn. Hij vertelt over hoe gezinnen leefden,

DANIËL DE WÆLE ONTLUIKEND CHRISTENDOM

*Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie
in de Grieks-Romeinse wereld*



over de verhouding man-vrouw in het Jodendom, bij christenen, over dood en begrafenissen. Maar ook over filosofische stromingen in die dagen. Kortom je krijgt een enorme hoeveelheid informatie over het leven in die tijd. En die informatie verdiept weer het lezen van de bijbel zelf.

Het tweede boek heet "vergeten rijkdom" (de parallel met onontdekte gebieden in de oceanen). Hij legt uit hoe de bijbel is ontstaan, maar, minstens zo interessant, er komen allerlei Joodse geschriften aan de orde die de bijbel nooit hebben gehaald, maar die wél doorklinken in het Nieuwe Testament en die de schrijvers ook gekend hebben: 4 Ezra, 1 en 2 Henoch, 2 en 3 Baruch, en de apocalypsen van Abraham. Het is net alsof ze nieuwe vissen aan het ontdekken zijn. Is dit makkelijke kost? Nee, dus als je niet van lezen houdt, koop het vooral niet. Maar hou je wel van een uitdagend hapje, doen!

Ds. Wim van der Wel

DANIËL DE WÆLE VERGETEN RIJKDOM

Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid



Adventvesper/adventskalender

Adventvesper

We houden in de Adventstijd één vesper. Dat doen we op zondag 17 december 2023 om 17.00 uur in de Opgang te Radewijk. Voor de opzet van de vesper nemen we de Adventskalender van de PKN als uitgangspunt, die aansluit bij het thema "Op weg naar Kerst." We organiseren de vesper met dank aan Anneke Hamberg en Bernardien Hamhuis voor zang en pianomuziek, Henk Peeneman voor beeld en geluid en Riekus Hamberg, orgelspel en begeleiding van de samenzang. Jullie zijn van harte uitgenodigd en welkom.

Namens de liturgiecommissie.



Adventskalender

Wil je bewust toelevan naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus (<https://petrus.protestantsekerk.nl/>) voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video.



Bijbelrooster december



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Vrijdag	1 december	Jesaja 63:7-14	Gods ontferming en grote liefde
Zaterdag	2 december	Jesaja 63:15-64:2	Scheur de hemel open
Zondag	3 december	Jesaja 64:3-11	Wij zijn het werk van uw handen
Maandag	4 december	Openbaring 17:1-8	Het grote Babylon
Dinsdag	5 december	Openbaring 17:9-18	Het lam zal overwinnen
Woensdag	6 december	Openbaring 18:1-8	Gevallen is Babylon
Donderdag	7 december	Openbaring 18:9-24	Al je rijkdom voorbij
Vrijdag	8 december	Openbaring 19:1-10	Zuiver, stralend linnen
Zaterdag	9 december	Openbaring 19:11-21	Trouw en betrouwbaar
Zondag	10 december	Psalm 35:1-10	U bevrijdt de zwakken
Maandag	11 december	Psalm 35:11-28	Van uw roem wil ik zingen
Dinsdag	12 december	Openbaring 20:1-10	De eerste opstanding
Woensdag	13 december	Openbaring 20:11-15	Het boek van het leven
Donderdag	14 december	Psalm 123	Wees ons genadig
Vrijdag	15 december	Jesaja 65:1-7	Met uitgestoken handen
Zaterdag	16 december	Jesaja 65:8-16	Alle ellende vergeten
Zondag	17 december	Jesaja 65:17-25	Een jubelende stad
Maandag	18 december	Psalm 80	Kom en red ons
Dinsdag	19 december	2 Samuël 5:1-5	David gezalfd
Woensdag	20 december	2 Samuël 5:6-16	De Davidsburcht
Donderdag	21 december	2 Samuël 5:17-25	Heer van de doorbraak
Vrijdag	22 december	2 Samuël 6:1-11	Bang voor de HEER
Zaterdag	23 december	2 Samuël 6:12-23	Dansen voor de HEER
Zondag	24 december	2 Samuël 7:1-16	Een huis voor God
Maandag	25 december	2 Samuël 7:17-29	Een eeuwig koningshuis
Dinsdag	26 december	Psalm 96	Zing voor de HEER
Woensdag	27 december	Openbaring 21:1-8	God zal bij ons wonen
Donderdag	28 december	Openbaring 21:9-27	Het nieuwe Jeruzalem
Vrijdag	29 december	Openbaring 22:1-11	Ik kom spoedig
Zaterdag	30 december	Openbaring 22:12-21	Kom, Heer Jezus!
Zondag	31 december	Psalm 45	Een liefdeslied

Bijbelrooster januari



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

*miv 2024 is de opmaak van het
bijbelrooster enigszins gewijzigd*

maandag	1 januari	Psalm 99	
dinsdag	2 januari	Maleachi 3:1-5	Nieuwjaarsdag, de achtste kerstdag
woensdag	3 januari	Maleachi 3:6-12	
donderdag	4 januari	Psalm 72	
vrijdag	5 januari	Jesaja 60:1-9	
zaterdag	6 januari	Jesaja 60:10-22	
zondag	7 januari	Marcus 1:1-13	Driekoningen oftewel Epifanie
maandag	8 januari	Jesaja 61:1-11	De zondag van de doop van de Heer
dinsdag	9 januari	Jesaja 62:1-12	
woensdag	10 januari	Romeinen 12:1-8	
donderdag	11 januari	Romeinen 12:9-21	
vrijdag	12 januari	Romeinen 13:1-10	
zaterdag	13 januari	1 Samuel 1:1-8	
zondag	14 januari	1 Samuel 1:9-18	
maandag	15 januari	1 Samuel 1:19-28	
dinsdag	16 januari	1 Samuel 2:1-11	
woensdag	17 januari	1 Samuel 2:12-26	
donderdag	18 januari	1 Samuel 2:27-36	
vrijdag	19 januari	1 Samuel 3:1-10	
zaterdag	20 januari	1 Samuel 3:11-4:1a	
zondag	21 januari	Marcus 1:14-20	
maandag	22 januari	1 Samuel 4:1b-11	
dinsdag	23 januari	1 Samuel 4:12-22	
woensdag	24 januari	1 Samuel 5:1-12	
donderdag	25 januari	1 Samuel 6:1-12	
vrijdag	26 januari	1 Samuel 6:13-7:1	
zaterdag	27 januari	1 Samuel 7:2-17	
zondag	28 januari	Psalm 111	
maandag	29 januari	Maleachi 3:13-18	
dinsdag	30 januari	Maleachi 3:19-24	
woensdag	31 januari	Psalm 18:1-25	
donderdag	1 februari	Psalm 18:26-51	
vrijdag	2 februari	Leviticus 12:1-8	
zaterdag	3 februari	Marcus 1:21-28	Maria Lichtmis, de opdracht van Jezus in de tempel (Lucas 2:22-40)
zondag	4 februari	Marcus 1:29-38	

Kerkdiensten december 2023

datum	tijd	kerk	predikant	opmerkingen	wijk
Zondag 2e adventzondag					
10-dec	09:30	Matrix	ds. Piet Langbroek		Marslanden
10-dec	10:00	Hessenwegkerk	ds. Geralda Rohaan		Heemse
10-dec	10:00	De Opgang	Bert Broers		Radewijk
10-dec	10:00	Höftekerk	Martijn van Breden		Centrum
10-dec	10:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
Zondag 3e adventzondag					
17-dec	09:30	Matrix	dhr. W. Kelder, Hoogeveen		Marslanden
17-dec	10:00	Hessenwegkerk	ds. Gijsbert Rohaan		Heemse
17-dec	10:00	De Opgang	ds. G.Holverda		Radewijk
17-dec	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans	HA	Centrum
17-dec	17:00	De Opgang	Adventsvesper		
Zondag 4e adventzondag					
24-dec	10:00	Höftekerk	ds. M. Bondzio, Kampen		Centrum
24-dec	10:00	Hessenwegkerk	ds. Geralda Rohaan		Heemse
Zondag Kerstnacht					
24-dec	19:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
24-dec	19:00	De Levensbron	ds. Yvonne van Benthem		Marslanden
24-dec	19:00	de Beek	ds. Piet Langbroek		Baalderveld
24-dec	20.30	Stephanuskerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
24-dec	20:00	De Opgang	Bert Broers		Radewijk
24-dec	22:00	Hessenwegkerk	Martijn van Breden		Heemse
24-dec	22:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
Maandag 1e Kerstdag					
25-dec	09:30	Matrix	ds. M.S. Voet		Marslanden
25-dec	10:00	Hessenwegkerk	ds. Geralda Rohaan		Heemse
25-dec	10:00	De Opgang	ds. M. Bondzio, Kampen		Radewijk
25-dec	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
Zondag Oudejaarsdag					
31-dec	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
31-dec	10:00	Hessenwegkerk	ds. Gijsbert Rohaan		Heemse

Merry
Christmas

Kerkdiensten januari 2024

datum	tijd	kerk	predikant	opmerkingen	wijk
Maandag					
1-jan	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
Zondag					
7-jan	09:30	Matrix	ds. F. Schipper, Hardenberg		Marslanden
7-jan	10:00	Hessenwegkerk	ds. Geralda Rohaan		Heemse
7-jan	10:00	De Opgang	ds. G. Holverda		Radewijk
7-jan	10:00	Höftekerk	Martijn van Breden		Centrum
7-jan	10:00	de Beek	ds. Piet Langbroek		Baalderveld
7-jan	11:00	Oostloorn	Wout Kelder		PGHH
Zondag					
14-jan	09:30	Matrix	ds. Martin Voet		Marslanden
14-jan	10:00	De Opgang	Bert Broers		Radewijk
14-jan	10:00	Hessenwegkerk	ds. Gijsbert Rohaan		Heemse
14-jan	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
14-jan	10:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
Zondag					
21-jan	09:30	Matrix	ds. Martin Voet		Marslanden
21-jan	10:00	Hessenwegkerk	Martijn van Breden	start week van het gebed	Heemse
21-jan	10:00	De Opgang	Bert Broers		Radewijk
21-jan	10:00	Höftekerk	ds. Geralda Rohaan		Centrum
21-jan	10:00	de Beek	mw Ellen Kothof		Baalderveld
Zondag					
28-jan	09.30	Matrix	ds. F. Schipper, Hardenberg		Marslanden
28-jan	10:00	De Opgang	Bert Broers		Radewijk
28-jan	10:00	Hessenwegkerk	ds. P. Lindhout, Dedemsvaart		Heemse
28-jan	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
28-jan	10:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
Zondag					
4-feb	09:30	Matrix	Frank Werkman, Amersfoort		Marslanden
4-feb	10:00	Hessenwegkerk	ds. Geralda Rohaan		Heemse
4-feb	10:00	De Opgang	dhr. Wout Kelder		Radewijk
4-feb	10:00	Höftekerk	ds. Gijsbert Rohaan		Centrum
4-feb	10:00	de Beek	ds. Piet Langbroek		Baalderveld



Christmas with Anúna en de Stadskerk

In de vorige Kerkklank heeft u al iets kunnen lezen over de plannen over de 'Stadskerk'. Eén van de dingen die we willen uitproberen is om enkele passende voorstellingen van de Voorvegter naar de Höftekerk te halen. Dit seizoen gaat het om twee concerten. We gaan kijken of het bevalt, waar we tegenaan lopen en of het haalbaar is. Best spannend, we hopen dan ook op veel publiek!

Op donderdagavond 7 december kunt u in de Höftekerk genieten van het eerste concert door het Ierse koor Anúna. Deze internationaal befaamde groep zangers geeft in december een aantal concerten in Nederland, en het is gelukt om het koor ook naar Hardenberg te halen!

Anúna brengt deze avond een klassiek programma met sfeervolle kerst- en wintermuziek uit onder andere Ierland en Schotland. Op het programma staan Middeleeuwse muziek, Gregoriaans, hedendaags klassiek en folk. Ook worden er bekende en traditionele kerstliederen gezongen. Het koor staat onder leiding van Michael McGlynn, hij is ook verantwoordelijk voor de prachtige arrangementen.

De liederen worden a capella uitgevoerd, vaak op het podium, maar ook tussen het publiek. Fraaie kostuums en flakkerend kaarslicht maken het geheel af. Een kerstconcert, maar net even anders!

Het concert begint om 20.15 uur in de Höftekerk. Er zijn nog kaarten beschikbaar, deze kunt u bestellen via theater de Voorvegter.

Frank Kaman.

(zie ook de flyer op het rechterblad)

Van de redactie

De redactie van Kerkklank is blij om u te kunnen vertellen dat Kerkklank een nieuwe hoofdredacteur heeft!

Ds. Piet Langbroek heeft zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen. Er is zelfs een reserve hoofdredacteur gevonden in de persoon van Ds. Gijsbert Rohaan.

Wij heten deze mensen van harte welkom!

De redactie.

Kerkelijke activiteiten en energiekosten

Op grond van de beschikbare informatie m.b.t. de kosten van het energieverbruik heeft de AK ingestemd met het advies van de CvK om voor de komende wintermaanden geen beperkingen in te voeren in het houden van kerkdiensten.

In het afgelopen jaar hebben we extra aandacht geschonken aan het efficiënt gebruik van de kerkgebouwen en nevenruimten en zijn maatregelen getroffen om de gebouwen verder te verduurzamen. Zo is er in de Opgang in Radewijk onder andere spouwmuurisolatie aangebracht. Op de Höftekerk / Schakel zijn zonnepanelen geplaatst en ook is de Schakel voorzien van spouwmuurisolatie. Tot slot worden de bovenzalen en benedenzalen van de Schakel vanaf nu ook verwarmd (en gekoeld in de zomer) door airco's die de stroom van de zonnepanelen gebruiken.

De temperaturen zijn daar waar mogelijk bijgesteld en samen met de koster en andere medewerkers hebben we aandacht voor het verbruik van de kostbare energie. Met deze investeringen en maatregelen hopen we de energiekosten te beperken en binnen de begroting te houden.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Johan Nijeboer.

Kom genieten van prachtige voorstellingen in de Höftekerk!

Theater op een mooie locatie met fantastische akoestiek

Christmas with Anúna

A Whisper of Paradise

Adembenemende a capellazang, prachtige kostuums, flakkerend kaarslicht. Anúna brengt je in hemelse sferen met engelengezang en Gregoriaanse chants van ongeëvenaarde klasse.

do. 7 dec

20.15 uur



The Celtic Tenors

From Ireland With Love

Van Ierse folk en traditionele nostalgische melodieën tot klassiek én van populair hedendaags repertoire tot oorstrelende a capella-songs. The Celtic Tenors zijn al ruim twintig jaar wereldsterren, die op alle continenten hun fans in uitverkochte zalen de avond van hun leven bezorgen!

vr. 19 apr

20.15 uur



Kaartverkoop

Kaarten voor deze voorstellingen zijn te bestellen op www.voorveghter.nl, telefonisch via 0523-280350 of tijdens de openingstijden aan de theaterkassa verkrijgbaar. De kassa van theater De Voorveghter is geopend van dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 en 14.00 uur. 39



Kerk in Actie

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.



Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen.

Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Geef in de collecte of maak je bijdrage over op bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. Kinderen in Knel Oekraïne.

Heel hartelijk dank!!!

Kerk in Actiedag

Regionale Kerk in Actiedag 11 november 2023 in Apeldoorn

Met 4 personen vertrokken wij vanuit Hardenberg naar de regionale Kerk in Actiedag in Apeldoorn.

Ga Mee was het thema van deze bijeenkomst. Na de opening en korte viering werd er verteld over hoe je gestalte kunt geven aan verbinding en inclusiviteit. We kregen te horen over hoe een protestants christelijke school in deze wijk van Apeldoorn, samen met de Diaconie en veel vrijwilligers, kinderen van deze school 's morgens om 08.00 uur van een ontbijt voorziet. Want met een lege maag kun je niet leren.

Daarna kregen we info over het thema van Advent en Kerst: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door en hoe we als gemeente hieraan mee kunnen doen.

Hierna bezochten we de workshop Moldavië. Op heel enthousiaste wijze kregen we uitleg over dit project en hoe we hieraan gestalte kunnen geven.

Na de voortreffelijke lunch, die bestond uit soep en belegde broodjes, was er gelegenheid om andere workshops te bezoeken. Twee van ons bezochten de workshops Armoedecampagne en samen met de buurt in beweging tegen armoede en de andere twee maakten een wandeling waar de wandelaars de school bezochten waar het ontbijt in de ochtend wordt klaar gemaakt voor de kinderen.

De enthousiaste directeur vertelde hoe dit alles tot stand was gekomen en hoe de samenwerking met de burgerlijke gemeente en Diaconie verliep. Hoe men achter de deuren van de gezinnen binnen komt om zo de helpende hand te kunnen bieden.

Op een hele mooie manier ben je zo Kerk naar Buiten.

Vol indrukken en mooie ideeën vertrokken we rond 15.30 uur weer richting Hardenberg.

Een tip voor diakenen en ZWO leden: zeer de moeite waard om in 2024 deze dag te bezoeken! Een aanrader.

Henny Broekroelofs, Martha Steenwijk, Herik Olsman en Mini Prins.

Kerk in Actie



Bedankt!

TEGEN ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HARDENBERG-HEEMSE ZEGGEN WIJ:



Wij zijn bijzonder trots op jullie en dankbaar voor zo'n mooie club vrijwilligers die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze kerkelijke gemeente. Eén van onze predikanten zei eens zo treffend in een preek "vrijwilligers doen het Pro Deo dus gratis maar als je het letterlijk vertaalt betekent het voor God". Hoe mooi is het dat we dit werk samen voor Hem mogen doen.

*Samen leven, samen werken,
samen bouwen, dag en nacht,
met de zwakken, met de sterken,
in de eenheid zit de kracht.*

Wij hopen dat we in 2024 weer op jullie mogen rekenen. Wij wensen iedereen en allen die jullie dierbaar zijn gezegende Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2024.

De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters



Zin in



Op het moment van schrijven is de commissie nog volop bezig met de tweede helft van ons programma. We kunnen alvast zeggen dat er weer mooie en hopelijk boeiende activiteiten in het verschiet liggen! Ook voor het voorjaar hebben we weer plannen voor een aantal interkerkelijke activiteiten. In januari komt onze nieuwe folder uit. Wij hopen dan velen weer bij gelegenheid te ontmoeten bij onze activiteiten.

We willen nogmaals aandacht vragen voor het volgende in het belang van een goede organisatie: A.u.b. aanmelden via het formulier (op papier of op de website). Voor eventuele betaling graag het bedrag overmaken o.v.v. de activiteit op de rekening van Zin in: IBAN NL68RABO 0318 7491 73.

Rest ons eenieder fijne feestdagen te wensen en een gezegend en zinvol nieuwjaar!

Zullen wij dan
jij en ik
met een hart van goud
in het flakkerend licht
naar de mensen gaan

En telkens beschroomd
op de drempel staan,
de mirre van hoop,
de wierook van eerbied
voorzichtig in onze handen

Om als een kind dat nog droomt
Van een wereld die goed is,
Even een glimp te zien
Van God zelf
Die ons aankijkt
In het gelaat van de ander



Week van gebed - 21 t/m 28 januari 2024

De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden.

Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.

Thema 2024:
Heb God lief...
en je naaste als jezelf

Houdt de nieuwsberichten in de gaten voor samenkomsten in Hardenberg!

24 week van gebed voor eenheid

weekvan gebed.nl

Kerstmusical

'Dit Kind Immanuel'

Op zaterdagavond 16 december wordt de musical 'Dit Kind Immanuel' in het Greijdanuscollege, Burg. Schuitemstraat 7A in Hardenberg opgevoerd. De gospelkoren 'Le Mot Chantee' uit Sibculo en 'Nooit Alleen' uit Gramsbergen nemen je die avond op muzikale wijze mee in het aloude Kerstverhaal. Door de ogen van Jozef wordt deze bekende geschiedenis opnieuw beleefd. Naast het kooroptreden is er ook een verteller aanwezig en is er ruimte voor samenzang.

De toegang is gratis. Bij de uitgang kunt u een gift geven om de kosten enigszins te dekken.

De avond begint om 20.00 uur en duurt ongeveer 60 minuten. Noteer deze datum alvast in de agenda en nodig vrienden, buren en familieleden uit.

Alpha cursus

Alpha cursus – Schuif jij aan?

Alpha is dé kans om samen met anderen in gesprek te gaan over het leven en het christelijk geloof. Het is een plek waar iedereen welkom is en waar alle verhalen samenkomen. Voor mensen die nog nooit in een kerk zijn geweest of opnieuw wil leren over de basis van het christelijk geloof. De avonden zijn laagdrempelig en leerzaam voor iedereen.

Een Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

- Eten: Tijdens het eten heb je alle tijd om nieuwe mensen te leren kennen en vriendschappen op te bouwen
- Inleiding: Elke week wordt er tijdens de inleiding een thema van het christelijk geloof behandeld, zoals: 'Wie is Jezus?' of 'Bidden: waarom en hoe?'
- Kleine groep: Daarna ga je uit elkaar in kleine groepen. Daar praat je door over het onderwerp van de avond. Je kunt hier al je vragen stellen en natuurlijk je mening delen!

Op donderdag 11 januari 2024 start de volgende Alpha cursus in Hardenberg in 'Het Morgenlicht' (Gramsbergerweg 59, Hardenberg).

Wil je meedoen als deelnemer? Je bent van harte welkom om aan te sluiten, voor jezelf of misschien samen met een vriend of kennis waarmee je de cursus gaat volgen om hem/haar kennis te laten maken met het christelijk geloof.

Wil je meehelpen? Wij zoeken mensen die willen koken voor de deelnemers, zodat de avonden ontspannen met een maaltijd begonnen kunnen worden. Voor een aantal mensen maak je eten klaar en breng je het naar het kerkgebouw.

Voor meer informatie, aanmelden of vragen mail naar: alphacursushardenberg@gmail.com of bij Martijn van Breden (06-31002222, martijnvanbreden@pknhardenberg-heemse.nl).

Deze Alpha cursus is een initiatief vanuit verschillende kerken in Hardenberg. (CGK Sjaloomkerk, NGK Baalderveld & PKN Hardenberg-Heemse).



NOOIT ALLEEN & LE MOT CHANTÉ PRESENTEREN EEN
**MUZIKALE
RONDREIS**

dit kind Immanuel

DOOR LEON VAN VEEN
EN ERWIN DE VOS

Entree gratis. Een vrije gift bij de
uitgang wordt zeer gewaardeerd.

**We brengen dit eeuwenoude
kerstverhaal opnieuw tot leven!**

Baptistengemeente Hardenberg
Greijdanuscollege, 16 december om 20.00 uur

**Hoe blijf je dicht bij de
waarheid van het Woord van
God en maak je toch iets
nieuw, modern en fris?**

**Hoe maak je muziek bij
zo'n krachtige boodschap
van liefde, blijdschap
en verwondering?**

Giften/collecten

Ontvangen giften t/m 20 november 2023

Ontvangen via:	Bestemming	Bedrag
ds. Piet Langbroek	Baalderveldpot	€ 10,00
Jo Kampman	Kerk (wijkgemeente Centrum)	€ 10,00
Roelie Ribberink	Kerk (wijkgemeente Heemse)	€ 20,00
Henk Peeneman	Wijkkas Radewijk	€ 10,00
De heer J. Ramaker	Wijkkas Radewijk	€ 12,00
Mevrouw R. Ramaker	Wijkkas Radewijk	€ 50,00
		€ 112,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.

Collecten Oktober 2023

Datum	Omschrijving	Totaal
01-10-2023	Kerk en Israël	€ 799,17
	Kerk	€ 651,50
	Oostloorn/KerkTv	€ 129,60
	Meander/KerkTv	€ 20,95
05-10-2023	Uitvaart /Ver. Huntington	€ 797,60
07-10-2023	Kledingbeurs/Stg Karibu	€ 3.006,11
08-10-2023	ZWO (eigen)	€ 863,92
	Kerk	€ 915,17
	Oostloorn/Voedselbank	€ 81,10
	Meander/Voedselbank	€ 24,70
15-10-2023	Dorcas	€ 1.462,10
	Kerk	€ 902,73
	Oostloorn/Hope&Dreams	€ 81,15
	Meander/Hope&Dreams	€ 33,30
22-10-2023	Werelddiac Indonesië	€ 901,31
	Kerk	€ 700,86
	Oostloorn/De Brug	€ 98,20
	Meander/De Brug	€ 24,40
22-10-2023	Teenz/Hope&Dreams	€ 270,17
	Zangdienst/Kledingbank	€ 651,20
29-10-2023	Noodhulp Afganistan	€ 1.484,35
	Kerk	€ 257,15
	Totaal oktober	€ 14.156,74



contactgegevens
@ colofon

Kerkelijk Bureau

Adres: de Schakel, Lage Doelen 5, Hardenberg.

U kunt hier terecht voor het kopen van collectemunten, inleveren van declaraties of giften en overige vragen op maandagochtend van 10 – 12 uur en elke 1e woensdag van de maand van 19 – 20 uur. Op deze tijden zijn we ook telefonisch bereikbaar op 06-82693739.

Email: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl

Rekeningnummer:

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen, giften en abonnementen Kerkklank

Colofon:

Inleveren kopij voor de "Kerkklank" van februari 2024 **uiterlijk maandag 15 januari 2024**. Kopij bij voorkeur inleveren per e-mail. Het adres is: kerkklinkhardenbergheemse@gmail.com

De redactie bestaat uit:

Hoofdredacteur:

Vacature

Opmaakredacteur:

Vacature

Redactieleden:

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43a, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615
Inez Pot-Zemmelink.

Nog geen abonnement op Kerkklank? Stuur een email naar het Kerkelijk Bureau voor een papieren versie (€ 15,00) en/of een digitale versie (gratis).

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl). Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt. Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bv alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk

Radewijkerweg 31
7791 RJ Radewijk
0523-216490
vrijw.koster: Mevr. J. Hutten
0523-263488
hutten@kpnmail.nl

Höftekerk/ De Schakel

Lage Doelen 3
7772 BL Hardenberg
0523-261554
koster: Dhr. H. Klinge
06-25007675
hilkoklinge@hotmail.com

Stephanuskerk

Voorstraat 36
7772 AD Hardenberg
0523-265240
koster: Mevr. J. Meijer-
Schulenburg
0523-266687 of 06-57050404
jannekemeijer@xs4all.nl

Witte of Lambertuskerk/ De Aerninckhoff

Scholtensdijk 24
7771 CV Hardenberg
0523-266744
koster: Dhr. J. Meerveld
0523-262216
jtmeerveld@hotmail.com

Hessenwegkerk/ De Esch

Hessenweg 47
7771 RD Hardenberg
0523-262216
koster: Dhr. J. Meerveld
0523-262216
jtmeerveld@hotmail.com

Clara Feyoena Heem

Rheezerweg 73
7771 TD Hardenberg
0523- 277000
koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597
beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdrif 38
7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77
7773 DE Hardenberg

"Samen Zingen"

Hardenberg

INTERKERKELIJKE SAMENZANG

"Liederen van toen en nu"

HERMAN BOERMAN

ORGEL

KLAAS JAN PULLEN

SAXOFOON

BRENT HULZEBOSCH

PIANO

BERGENTHEIMS CHRISTELIJKE

MANNENKOOR

ZANG

Zaterdag

9 december

2023

Höftekerk

Hardenberg

Aanvang 19.30 uur

De redactie van
Kerklank wenst u
fijne feestdagen en
een gezond 2024!



COLLECTE: BINNENTUINEN CFH

INRICHTING VOOR 3 BINNENTUINTJES T.B.V.

NIEUWBOUW VAN VERPLEEGHUIS

CLARA FEYOENA HEEM.

Toegang gratis
na afloop koffie/thee

GRATIS PARKEREN ONDER HET GEMEENTEHUIS

WWW.SAMENZINGENHARDENBERG.NL

NL 12 TRIO 0320 5907 39 T.N.V. G.W. VLOT O.V.V. DONATIE SAMEN ZINGEN HARDENBERG