

**WAT  
WATER  
ER  
TOE DOET**



### 3- Gedoopt en daarna

Daarna begint de opvoeding en daarbij het proberen duidelijk te maken wie God is en hoe je op een goede manier met Hem kunt leven. Dat is natuurlijk allereerst iets voor thuis. Maar dat is lang niet altijd gemakkelijk!



Daarom proberen we dat samen te doen! Vanuit de kerkgemeente is er kinderoppas, kindernevendienst, catechisatie, clubs, kinderdiensten, jeugddiensten, cursussen geloofsopvoeding enz. om jongeren en hun ouders te helpen bij het groeien in en het omgaan met het geloof. We nodigen je van harte uit om daar met je kinderen, nu en in de toekomst, aan mee te doen!

## De doopzondag zelf

Het is wat ingewikkeld om dat hier precies neer te schrijven, omdat de praktische gang van zaken nog wel eens wat wil verschillen.

Het beste is dit om dit in het voorbereidend doopgesprek/doopzitting met elkaar door te nemen.

## De symbolen op de zondag van de doop

Vaak dragen de kinderen zelf een witte doopjurk. Die symboliek stamt nog uit de heel vroege kerk: als mensen gelovig werden, dan werden ze gedoopt. Om te symboliseren dat ze een helemaal nieuw begin mochten maken kregen ze een witte, kleur van reinheid, onge-reptheid, doopjurk aan. Zo betekent de doop-jurk van vandaag nog steeds dat je bij God steeds een nieuw begin mag maken.

Wat de doop - het belangrijkste symbool van die dag! - zelf betekent hebben we hierboven al uitgelegd.



Daarnaast krijgen de kinderen een doopkaars mee, die ontstoken wordt aan de Paaskaars. De paaskaars symboliseert dat het Licht van Christus de dood en het donker heeft overwonnen. De doopkaars onderstreept in feite de betekenis van de doop: Gods menslievendheid geldt ook dit kind en als het donker is in het leven van je kind, wil God nabij zijn als Licht en Kracht.

Daarnaast wordt de naam van het kind nog toegevoegd in een doopboek of een dooprol (dat verschilt per kerkgebouw). Dat boek, de rol ligt/hangt voorin de kerk. Het symboliseert dat de naam van je kind is opgenomen in het verbond, de relatie tussen God en de mensen, dat in de kerk centraal staat.

Tot slot krijgt ieder kind een doopkaart mee, waarop staat dat het gedoopt is.

## Gefeliciteerd !



Om te beginnen: van harte geluk gewenst met de geboorte van jullie kind! Een kind krijgen is voor velen één van de meest bijzondere dagen in je leven. Dat er zomaar nieuw leven uit jullie wordt geboren en dat je daarvoor mag zorgen!

Voor wie dit kind de eerste is zal merken dat zo'n kleintje je leven een enorme invloed heeft op je leven. Om te beginnen maakt je kind vaak heel veel aan liefde in je wakker. Maar het bepaalt je levensritme ook! Tot voor kort kon je nog gaan en staan waar en wanneer je wilde, maar nu opeens moet je thuisblijven voor je kind. Dat is soms wel even wennen. Verder ben je opeens verantwoordelijk voor een kind: je moet voor je kind zorgen, iedere dag en je moet het gaan opvoeden. Wat wil ik mijn kind nu meegeven? Wat vind ik nu belangrijk dat een kind leert in het leven, welke waarden en normen wil ik overdragen?

Voor wie de geboorte van dit kind de geboorte van een tweede of volgend kind is, zal het iets minder wennen zijn, vermoedelijk. Maar ook bij een volgend kind onderga je meestal weer de verwondering over de komst van nieuw leven. En ook daar geldt, dat je opnieuw verantwoorde-lijk bent geworden voor een kind, een mens, aan jouw zorgen toevertrouwd. Jij mag het kind opvoeden, helpen bij groot worden en overdragen aan je kind wat jij denkt wat belangrijk is in het leven.

Bij die vragen rondom 'zorgen voor je kind' en 'wat wil ik het nu meegeven' komen waarschijn-



lijk ook vragen rondom de doop en het geloof om de hoek kijken. Wil ik mijn kind laten dopen? Als ik ze opvoed, wat wil ik ze dan meegeven aan normen en waarden, ook vanuit het geloof?

Om je te helpen na te denken over dit soort vragen is deze brochure geschreven.

## 1 - Waar komt de doop vandaan en wat betekent de doop?

Het allereerste dat Jezus doet als Hij, volwassen geworden, zich presenteert aan de mensen, is dat Hij zich laat dopen. Hij gaat naar de Jordaan, laat zich door Johannes de Doper onderdompelen en staat weer op uit het water. Je vindt het verhaal o.a. in Matteüs 3: 13-17. Dat Hij dat als allereerste doet is niet zomaar.

### De betekenis van water in de bijbel

Water heeft in de bijbel heel veel symbolische betekenissen. In veel verhalen heeft water een negatieve lading. Zomaar een paar voorbeelden:

als Israël (het verhaal staat in Exodus 14) weggaat uit Egypte, komt de Farao achter ze aan om ze terug te halen. Links en rechts van de Israëlieten zijn er bergen, achter hen de Farao, voor hen de zee. De toestand lijkt hopeloos! Toch is er blijkbaar een weg dóór de hopeloosheid heen.



Mozes strekt op bevel van de Here God zijn hand uit over de zee en ze kunnen erdoor.

Als de discipelen op zee varen, dan steekt er een geweldige storm op. Ze schreeuwen het uit van angst! Golven zullen ons overspoelen en we vergaan! Op de één of andere manier weet Jezus de storm te bedaren en de golven gaan liggen (Marcus 4: 35-41).

Als Jona niet luistert naar de opdracht van God, dan gaat hij de zee op. Daar steekt ook een storm op, Jona wordt in zee geworpen en hij lijkt te moeten boeten voor zijn daden.



Toch wil God niet dat mensen aan fouten ten onder gaan, want God wil graag vergeven en Jona komt weer aan land.

Belijdenis doen wil nl. zeggen dat je bewust kiest voor de weg van het geloof en op het moment dat je je kind bewust laat dopen is dat in feite een bewuste keuze voor de weg van het geloof. Daarom is er in de Protestantse Gemeente hier in Heemse-Hardenberg voor gekozen dat zowel doopleden als belijdende leden hun kinderen kunnen laten dopen.

Soms gebeurt het dat het 'jawoord' van mensen tegelijk óók hun 'jawoord' op de belijdenis is. Dat is eigenlijk heel logisch, want de vragen die aan mensen worden gesteld bij het doen van belijdenis zijn vrijwel identiek aan de vragen die aan je worden gesteld bij het dopen van je kind. In sommige gevallen beantwoordt één van beide ouders de vragen met 'ja', terwijl de ander aangeeft dat hij/zij het goed vindt dat dit voltrekt, als die ander zelf moeite heeft met het beantwoorden van de vragen. Op die manier kan iedereen eerlijk zijn over wat hij/zij gelooft zonder dat je elkaar iets opdringt.



### Vindt er een voorbereidend gesprek plaats voor de doop?

In de meeste gevallen komt je wijkpredikant eerst een keer bij je langs als je kind geboren is, op kraamvisite dus! Daar zal ook al vaak een klein oriënterend gesprekje plaatsvinden over een eventuele doop. Soms zal er een vervolgesprek plaatsvinden om je te oriënteren op de vraag of je je kind wilt laten dopen.

Besluit je om je kind te laten dopen, dan bereid je je daar met de wijkpredikant op voor in een gesprek, waarin ook de dienst wordt voorbereid. Als er ook andere ouders zijn die hun kind willen laten dopen, dan voer je het gesprek gezamenlijk met die ouders.

## 2- Je kind laten dopen en wat daarbij komt kijken

Om te beginnen is het meest belangrijke dat je - in de meeste gevallen - met je partner bespreekt of je het al dan niet belangrijk vindt om je kind het symbool van de doop mee te geven en te proberen het op te voeden vanuit een christelijke levensovertuiging met de waarden en normen die daarbij horen.

Deze brochure wil je daarbij helpen, maar uiteraard is je wijkpredikant ook bereid om jullie daarbij te adviseren. Hij zal je helpen een keuze te maken waar je als ouder(s) echt achter kunt staan.

Mocht je besluiten om je kind te laten dopen, dan komt een aantal praktische vragen om de hoek kijken. We bespreken er hier een aantal:

### Moet ik belijdenis hebben gedaan om m'n kind te laten dopen?

Dit is een formele vraag, die vaak gesteld wordt, vooral door mensen die voorheen lid waren van de Gereformeerde kerk. Voordat we een antwoord geven op die vraag, willen we eerst iets zeggen wat in dit verband veel belangrijker is.

Het belangrijkste bij de doop van je kind is dat je er bewust voor kiest. Dat houdt in dat je bij de opvoeding van je kind je de waarden en de inhoud die horen bij het christelijk geloof aan je kind wilt proberen over te dragen. Uiteraard gaat dat met vallen en opstaan en kun je nooit garanderen en beloven dat je kind later gaat geloven! Dat is uiteindelijk iets van het kind zelf. Waar het om gaat is dat je als ouder(s) probeert je kind het waardevolle in het geloof over te dragen.

Vanuit het verleden - je wijkpredikant kan je de achtergronden daar wel van uitleggen - was het zo dat je in de Hervormde kerk geen belijdenis hoefde te doen om je kind te laten dopen en in de Gereformeerde Kerk wel. In de praktijk van vandaag ligt dat verschil niet meer zo scherp.

In dit soort verhalen staat water symbool voor ellende, dood, verdriet, ziekte, zonde, maar tegelijkertijd wordt verteld dat God daar doorheen trouw blijft. In het laatste bijbelboek (Openbaring) komt dat prachtig in beeld, als Johannes vertelt in hoofdstuk 21 dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen, waarin de dood niet meer zal zijn en, zo schrijft hij, 'de zee' - d.w.z. ellende - zal niet meer zijn.



Soms betekent water ook iets positiefs. Als wordt verteld dat Israël door de woestijn trekt, op weg van Egypte, het slavernijland, naar het beloofde land, wordt verteld dat ze intense dorst krijgen. Daar zorgt God in een aantal situaties voor water (Exodus 17 bijv.), zodat daar water juist symbool is voor leven, voor de trouw van God tegen de dood in.



### De betekenis van de doop van Jezus

Als Jezus zich laat dopen is dat dus een bewuste daad, die aansluit bij eerdere verhalen over water in de bijbel. Door in het water te gaan staan en er zelfs in onder te gaan zegt Hij: Ik ben namens God gekomen om bij mensen te zijn als die door ellende, verdriet, onrecht, eigen fouten, ziekte, kortom door ellende worden overspoeld. Ik wil bij mensen zijn in de ellende en ze daar niet in de steek laten. Ik wil met ze verbonden zijn in lief en leed, op leven en dood!

Dat zie je Jezus daarna dus ook telkens doen in allerlei verhalen: mensen opzoeken, die ziek zijn, die verdriet hebben, die van hun leven een

puinhoop hebben gemaakt. Je ziet het Jezus ook doen als Hij zelf sterft en daarmee geeft dat Hij bij mensen wil zijn in de dood, óók als je veel fouten maakte in je leven.



Jezus' doop is dus allereerst teken van Gods verbondenheid met mensen die met ellende - al dan niet door eigen schuld - te kampen hebben.

Maar Jezus staat ook weer op uit het water van de Jordaan, Hij komt weer boven water. Dat zie je Hem daarna ook telkens doen in allerlei verhalen. Hij is niet alleen bij mensen in ellendige toestanden, maar Hij helpt ze er ook doorheen en weer uit! Mensen die een puinhoop van hun leven maakten mogen opnieuw beginnen, mensen die ziek zijn worden beter, zelfs doden worden opgewekt. Dat laatste vind je ook terug in het verhaal dat, zoals Jezus weer boven water komt in de Jordaan, Hij ook sterker is dan de dood en daaruit opstaat.

Jezus' doop is dus ook teken dat God mensen wil helpen door problemen heen en dat Hij een bron van grote kracht, levend water (Joh. 4: 13-14) ) is om met verdriet, dood, fouten en alle dingen die het leven kapot maken om te gaan en die te overwinnen en daaruit op te staan.

### **Jezus' doop en onze doop**

Aan het einde van zijn leven op aarde geeft Jezus zijn discipelen de opdracht (Matteüs 28: 16-20): 'Trek erop uit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer ze alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En wees er zeker van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld'.

Jezus zegt daarmee zoveel als: aan het begin van mijn leven heb ik symbolisch in mijn eigen doop laten zien, dat in mij God met jullie levens

verbonden wil zijn, op leven en dood. Gedurende mijn leven heb Ik laten zien wat God daarmee bedoelt: naast mensen staan in ellende en ze eruit, er doorheen helpen.

*Leer dat nou aan de mensen, dat Gods verbondenheid met mensen, Zijn liefde er is door verdriet en alle soorten ellende heen, omdat God van het leven houdt!*

*Leer ze het en geef ze dat teken van die doop mee. Want die doop herinnert ze iedere dag aan Mijn menslievendheid, Mijn trouw aan hen, voor goede en kwade dagen, op leven en dood, met hun goede dingen én met de fouten die ze maken.*



Daarom zijn we in alle kerken over de hele wereld trouw aan die opdracht en delen we dat teken uit en proberen met het vertellen van verhalen over Jezus en de bijbel en met het leven in Zijn Geest elkaar te leren 'al wat Hij heeft opgedragen'.

In een aantal kerken kiest men ervoor om mensen pas te dopen als ze daar zelf voor kunnen kiezen. Daar zijn bijbelse gronden voor te vinden, maar het voert te ver om daar hier op in te gaan. In de meeste kerken - waaronder ook de Protestantse - kiezen we ervoor om kinderen als zuigeling te dopen, in de overtuiging dat Gods verbondenheid er uiteraard ook is voor kinderen. Wel houdt dat in dat we als kerkgemeente en ouders samen dan de taak hebben om het symbool aan onze kinderen uit te leggen.

Dat brengt ons bij het volgende hoofdstukje.